

# Åbenbaring

Åbenbaring er en vigtig del af livet med Gud og det er måske en del vi her i den vestlige verden har svært ved at forstå. Fordi vi er meget kundskabs orienteret, tror mange at de kan læse sig til et stærkt liv med Gud. Resultatet bliver at man i stede for at bede, læser vi bøger om bøn; i sted for at bede for syge, studerer vi helbredelse og i stede for at starte menigheder, holder vi konferencer om menighedplantning.

Men livet med Gud er ikke baseret på kundskab men på åbenbaring. Frelse er ikke noget du kan læse dig til, men en åbenbaring der kommer som et resultat af at du møder personen Jesus.

*Johannes 17:3*

*Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.*

Mange søger meningen med livet i filosofi, religion eller mystisime, men finder aldrig det de søger, fordi de søger på forkert sted. Jesus er vejen sandheden og livet (Johannes 14:6), og derfor finder man aldrig frelse i filosofi eller religion - sandheden er en person.

Åbenbaring gives af Gud som et resultat af et møde med Jesus og når denne åbenbaring kommer er den stærkere end helvedes porte.

*Mattæus 16:13-18*

*Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.*

Gud bygger sin kirke på åbenbarelsen af Jesus Kristus og ikke på kundskaben om Jesus Kristus. Om du kun har kundskaben om Kristus, så har du ikke den kraft du behøver for at være en overvinder. Men når Kristus bliver en åbenbaring for dig, så vil du stå fast om hele helvede bryder løs.

## Hvad er åbenbaring

Åbenbaring er manifestationen af en åndelig sandhed. Ordet betyder at afdække noget der tidligere har været skjult og derfor vil graden af åbenbaring altid stå i forhold til dybden af vores relation til Gud.

Mange tror de kender Gud fordi de har kundskab om Gud, men Gud lader sig ikke finde gennem kundskab. Ønsker man at lære Gud at kende må man søge åbenbaring.

### *1. Korintherbrev 1:20-21,27-29*

*Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om... Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud.*

Vi mennesker kan godt lige at have kontrollen og derfor lige vi godt kundskab; for det er noget vi kan læse os til, regne ud og kontrollere. Men Gud har bevidst valgt at ikke lade sig finde gennem menneskelig visdom, for Han kender godt vores tilbøjelighed til hovmod.

Et lille barn kan lære Gud at kende, selv om det ikke har noget akademisk uddannelse, og en professor må lære sig at ikke hvile på sit intellekt. Gud åbenbarer sig for dem der søger HAM, men mange tror det er nok at kun søge viden/kundskab om Gud. Dette var en af grundene til at Jesus talte i lignelser.

### *Lukas 8:9-10*

*Hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. Han svarede: »Jer er det givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre bliver det givet i lignelser, for at de skal se, men intet se, og høre, men intet fatte.*

Det er Gud der bestemmer hvem Han vælger at åbenbare sig for, men det er ikke for at gøre det svært for os mennesker. Det er for at åbenbare sig for dem der søger Ham af et rent hjerte og for at sende dem der kun er ude efter at tilfredstille sin nysgerrighed tomhændet hjem.

Gud ønsker at åbenbare sig, men Han åbenbarer sig kun for dem der søger Ham af hele sit hjerte.

*Jeremias 29:13-14*

*Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren.*

## **Åbenbaring er Guds måde at kommunikere på**

Om man ønsker at lære Gud at kende så må man lære at tilegne sig åbenbaring, for åbenbaring er Guds måde at kommunikere på. Og åbenbaring gives kun i henhold til vores relation med Gud.

Derfor bliver min relation til Gud vigtigere en min kundskab om Gud; og dette kan være svært for mennesker præget af en "kundskab-kultur" at gribe.

*Markus 12:24*

*Jesus svarede dem: »Er I ikke kommet på vildspor, netop fordi I hverken kender Skrifterne eller Guds magt?*

Farisæerne kendte godt til skriftens bogstav, men Guds Ord er mere end bokstaver på et stykke papir.

*Johannes 6:63*

*Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.*

I dag er der mange kristne der elsker Bibelen højere end de elsker Gud. Det er som om din kæreste heller ville sidde at studere dine kærlighedsbrev, end at faktisk være sammen med dig.

Det betyder ikke at vi ikke behøver Bibelen, med det vi må forstå er at Guds Ord er mere end de bokstaver der står på papiret. Det er først når Helligånden gør levende det som står at det bliver til næring for vores ånd. Det er først når Helligånde åbner vores øjne at vi lærer Gud at kende gennem det vi læser.

Dette kan være ydmygende for nogle, men det er netop der Gud ønsker at have os - der hvor vi er fuldt og helt afhængige af Ham.

Mange kristne tror de får åndelig næring fordi de følger en bibellæseplan, men om de ikke bruger tid i Guds nærvær, så Helligånden kan åbenbare det de læser så vil det ikke bære frugt i deres liv.

## Kundskabens rolle i åbenbaring

Dette betyder ikke at vi ikke skal læse Bibelen, men kun bruge tid i Guds nærvær. Kundskab er nemlig også vigtig, men om kundskaben står på egne ben så kan den faktisk være ødelæggende for vores tro.

*1. Korintherbrev 8:1*

*Kundskaben gør indbildsk, men kærligheden bygger op.*

Når kundskab får stå på egne ben så gør den os hovmodige for den er et resultat af vores egen bestræbelse. Men kundskaben har en plads når det kommer til livet med Gud.

Fordi Gud har behag i vores intiativ og iver efter at lære Ham bedre at kende, så har Han behag i at vi er flittige når det kommer til at tilegne os kundskab og indsigt. Men når vi gør det, så må vi gøre det med en holdning af afhængighed til Ham; fordi vi ved at om ikke Helligånden levendegør det vi lærer, så vil det ikke gavne os.

Bibelen er Guds ord, så derfor skal vi studere det og når Gud ønsker at give os åbenbaring så tager Han de "sten" vi har samlet og sætter dem sammen til en smuk bygning.

Paulus sagde at han havde plantet, Apollos vandet, men at det var Gud som gav vækst; og sådan er det med Guds ord. Vi planter Guds ord i vores hjerter, vi vander og sørger for rigtig klima, men den som omformer vores kundskab til åbenbaring er Gud.

## Hvorledes bliver kundskab til åbenbaring?

Først og fremmest så er åbenbaring noget Gud giver, men dette betyder ikke at vi ikke har en indflydelse på om det vi lærer forbliver hovedkundskab eller åbenbaring.

Åbenbaring er manifestationen af en åndelig sandhed og en sandhed bliver manifesteret når den bliver omformet til handling. Derfor siger Jakob at vi ikke kun skal være en Ordets hører, men dets gører.

*Jakob 1:22-25*

*Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl: Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør.*

Mange bedrager sig selv, fordi de tager til sig en hel masse kundskab, og tror at det vil føre dem ind i et stærkere liv med Gud. Men livet med Gud er baseret på åbenbaring, og åbenbaring er dybere end kundskab.

Åbenbaring kræver mere end at du har læst en bog, den kræver at du fordyber dig i den, mediterer over den og om du ikke tager det steg at du praktiserer den, så forsvinder den hurtig igen.

Gud ønsker at vi bruger det han giver og derfor giver Han kun mere til dem der praktisere det de allerede har. Her er det mange kristne der bedrager sig selv. De rejser på konferencer efter konferencer, i håb om at få en eller anden ny åbenbaring som fuldstændig vil vende op ned på deres åndelige situation.

Problemet er at de ikke vil kunne modtage mere før de begynder at praktisere det de allerede har. Og om de begyndte at bruge det de allerede har, så ville de opdage at de faktisk ikke behøvede at rejse land og strand rundt for at finde en "ny" åbenbaring.

### **Kundskab kan blive til livsvisdom når vi praktiser den**

Når man læser Ordsprogenes bog så ser vi at Bibelen taler meget positivt om det at tage imod belæring, og lytte til visdom. Men den kundskab og visdom som der tales om er ikke kun en intellektuel viden, men det er kundskab som skal leves ud.

Om du læser ordsprogenes bog som en samling filosofiske tanker, så vil den ikke gavne dig noget, men om du faktisk følger de råd den giver så vil de velsigne dit liv uendelig meget.

## **Hvad hindrer åbenbaring**

I Markus 4 fortæller Jesus en lignelse for forklarer os hvorledes Guds ord fungerer i vore liv.

*Markus 4:14-20*

*Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet*

*kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.»*

I denne lignelse får vi beskrevet fire forskellige "hjerter" som Guds ord bliver plantet i.

- ◆ Dem der ikke forstår det
- ◆ Dem der hurtig tager imod, men ikke grunder på det
- ◆ Dem der tager imod, grunder på det, men ikke fjerner ukrudtet
- ◆ Dem der tager imod og bærer frugt

Det ukrudt som Jesus siger kvæle Guds ord er:

- ◆ Denne verdens bekymring
- ◆ Rigdommens blændværk
- ◆ Lyst til alt muligt andet

Det man lægger mærke til når man ser på disse tre ukrudt er at de er et resultat af at ikke praktisere Gud Ord og at ikke tilbringe tid i Guds nærvær.

Her i vesten er vi som den jordtype hvor planten fik lov til at vokse op, men hvor der var noget vigtig der manglet - frugt. Vi har kundskaben, men fordi vore hjerter er fulde af ukrudt så bliver den aldrig til åbenbaring.

I stedet for at søge mere kundskab, så burde vi meget heller søge at rense vore hjerter for ukrudt så den kundskaben vi allerede har kan få mulighed til at blive til åbenbaring - da vil den bære frugt.