

# Bestå livets prøve

Om man spørger mennesker i dag om hvad meningen med livet er, så vil de alder fleste svar være meget "ego centreret". Humanismen har nemlig ført menneskets opmærksomhed bort fra Gud og placeret sig selv i centrum.

Livets største hensigt, bliver derfor for dagens mennesker at finde hvad der gør DIG lykkelig.

Den eneste plads Gud har i humanismen er i den grad har formår at gøre dig lykkelig. Om Han formår at fylde dit tomrum, give dig glæde og gøre dig lykkelig så er det godt - om ikke så prøver man noget andet.

Men i Bibelen bliver ikke din lykke aldrig fremstillet som livets hensigt, for Bibelen handler nemlig mere om Gud end om dig.

Ja, Gud ønsker du skal have det godt og Han vil mere end gerne velsigne dig, men Han ønsker æren.

## Hvorfor er vi så her?

Livets ultimate hensigt er egentlig kun at være til Guds ære. Han er pottemageren og vi er leret og selv om det lyder dårlig i humanistiske ører, så er det Han som bestemmer vores hensigt.

Bibelen nævner tre måder Gud ser på vores liv og alle disse tre udgør en helheden når det kommer til hvorledes Han betragter vor tilværelse her på jorden.

- Livet er en prøve
- Livet er en betroet gave
- Livet er et midlertidig opdrag

## Livet som en prøve

Alle de mænd og kvinder som du læser om i Bibelen er der for en hensigt. De er der som eksempler for os, for at vi skal begå de samme fejl men lære af deres styrker og svagheder.

Det vi ser er at Gud gang på gang prøvede dem og det gjorde Han For å se hvad der rørte sig i dybet af deres hjerter For at styrke deres karakter og forberede dem på større ansvar

*Jakobsbrev 1:2-3*

*Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags; I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed.*

## Dit liv består af måden du reagerer på dine omstændigheder

Det gode med denne prøven er at du har blevet givet facitsvarene og alt du egentlig trænger at gøre er at sørge for at følge den.

## Når vi læser om Guds mænd og kvinder i Bibelen så ser vi hvordan Gud prøvede dem

### Han prøvede dem gennem at tillade stor forandringer

Josef gik fra at være fars yndlings søn til slave i Egypt

### Han prøvede dem gennem løfter der lod vente på sig

Abraham blev lovet en søn, men fik ikke barn før han var over hundred

### Han prøvede dem ved at bede dem om at gøre umulige opgaver

Gideon måtte bekæmpe en stor hær med kun 300 mand

### Han prøvede dem ved at lade dem møde ufortjent kritik

Josef tilbragte mange år i fængsel fordi Potifars hustru havde løjet

### Han prøvede dem ved at lade dem opleve meningsløse tragedier

Job gennemgik tragedie efter tragedie, men når han havde bestået sin prøve fik han mere igen end alt han havde mistet.

Men når vi taler om at vi bliver prøvet er det vigtigt at forstå at Gud ikke sender problemer vores vej for at plage os.

- Nogle prøvelser tillader Han for at prøve os
- Nogle prøvelser tillader Han fordi vi gør dumme ting

Dit liv består af de valg du tager og de valg du står ovenfor kan ses på som opgaver der tilsammen udgør den prøve som dit liv er.

Dette gør hver dag, bekendtskab og omstændighed vigtig. For hvert valg du tager besvarer du en ny opgave, med blæk der ikke kan viskes bort. Tænk dig derfor nøje om før du besvarer opgaverne.

Men vi lever i en ond verden og onde ting sker. De ting vi oplever er kun de ting Gud af forskellige årsager tillader, men vi bliver sparet for mange ulykker der vi ikke selv er klar over, simpelthen fordi Gud har stoppet dem før de nåede os.

Men uanset om vore prøvelser skyldes at vi lever i en ond verden eller vores egne dumme valg så er Gud mægtig til at bruge dem til vores egen fordel.

*Romerbrevet 8:28*

*Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.*

Romerbrevet 8:28 siger ikke at Gud sender problemer i vores vej, men at Han er så stor at selv når djævelen ønsker at ødelægge os, så kan han sabotere djævelens planer og vende det til vores fordel.

## Livet er en betroet gave

Her kommer hurtigt vores egen egoisme og stolthed frem. Av natur kan vi ikke lige at nogen andre har krav på det vi kalder vores eget og vi kan godt lige at være herre i vores eget liv.

Faktum er at du ikke bestemte dig for at begynde at leve, men livet ble givet dig og alt du er og har er en del af gaven du fik når du fik livet.

*Salmernes Bog 24:1  
Jorden med alt, hvad den rummer,  
verden og dens beboere, tilhører Herren,*

Gud er hele jordens skaber og alt tilhører Ham enten vi kan lige det eller ikke. Gud skabte mennesket for at de skulle forvalte Hans hænders værk og som forvaltere skal vi stå til regnskab for hvorledes vi har forvaltet det som er tilfaldet os.

*1. Korinterbrev 4:7  
Hvad er der at prale af? Hvad har du, som Gud ikke har givet dig? Når du nu har fået det hele foræret, hvorfor optræder du så, som om det var din egen bedrift?*

Det sværeste punkt for mange mennesker er deres penge, men sandheden er at vi er også kun forvaltere af de penge vi har.

Dette betyder ikke at vi skal have dårlig samvittighed om vi køber noget til os selv, for Gud ønsker at Hans forvaltere skal have det godt. Men vi skal huske at det er ikke vores egen "bedrifts" penge vi handler for, vi er bare forvaltere af Guds "bedrifts" penge.

Det du bruger penge på er en god indikation på hvad der er vigtig for dig. Kunstsamler bruger meget penge på kunst for det er vigtig for ham. En anden bruger måske meget penge på sin bil, for den betyder mere for ham.

Vi prioriterer det som er vigtig for os og det vises også i måden vi bruger penge på.

*Mattæus 6:19-21  
Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. Men saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.*

En anden side af dette er at det vi har brugt penge på betyder mere for os en ting vi ikke har givet noget for. Så når vi bruger vores penge i Guds rige så er vi også med at øger dets prioritet i vores liv.

De penge vi bruger i Guds rige vil ikke forsvinde når denne jord forgår, men de vil blive til skatter i Himmelen - ja endog til sjæler i Himmelen.

*Lukas 16:9-11  
»Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi?*

## Livet er et midlertidig opdrag

Mange lever her på jorden som om de skulle være her for evig, men uanset hvor sundt du lever vil dit liv her på jorden være et vindpust sammenlignet med evigheden.

*Hebræerbrevet 9:27  
Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes,*

Som kristne skal vi ha vores blik festet på de evige værdier. Vi er placeret her for at forberede os på evigheden og om vi bliver for opslugt af vores tilværelse her, vil vi en dag stå frem for Gud uforberedt.

Det er ikke sådan, at om du synes det lyder som en OK plan og du har tid og overskud, så er Guds plan for dig et alternativ blandt mange som du kan vælge. Han har givet dig en opgave here i livet og Han forventer at udfører den.

## Livet er et løb

I et løb er det en ting som er vigtig - Det er at på bedst mulig måde kommer i mål.

*1. Korinterbrev 9:24-27  
Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrprisen? Løb sådan, at I vinder den! Men enhver idrætsmand er afholdende i alt - de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædikeret for andre, ikke selv skal blive forkastet.*

Om du løber et løb men lader dig distrahere af alt rundt så vil du ikke vinde og du vil blive træt og tabe.

*2. Timotheus 2:4  
Ingen, der går i krig, og som vil vinde anerkendelse hos den, der hvervede ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål*

Det er en sejerpris som venter dig i Himmelen, men om du ikke ved du er i et løb, så kommer du sandsynligvis ikke til at vinde din sejerpris.

Derfor minder Bibelen os ofte på at have fokus på den løn der venter os.

*Johannes Åbenbaring 22:12  
»Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.*

*1. Korintherbrev 3:10-15  
Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.*