

Bøn er fællesskab

Når man taler om bøn så tænker de fleste mennesker på det at spørge Gud om hjælp, men bøn er så meget mere end det. Bøn er kommunikation med Gud og det gælder både de gange du kommer fremfor Gud for at bede om hjælp i en konkret situation, og de gange du kommer frem for Gud for at tilbede Ham.

Nå har man forskellige ord for de forskellige ting, så når man synger lovsanger, så siger vi at vi tilbeder Gud og når vi beder om hjælp i en konkret situation så siger vi at vi beder. Dette er helt OK, men det er samtidig vigtigt at vi ikke kun tænker på bøn som de gange vi beder om hjælp - bøn er fællesskab med

Hvordan har vi fællesskab med Gud

I Bibelen ser vi ikke noget specielt mønster når det kommer til det at have fællesskab med Gud, andet end at Bibelen siger at Gud har fællesskab med dem der frygter Ham.

Salmernes Bog 25:12-14

Den mand, der frygter Herren, ham belærer han om den vej, han skal vælge. Han selv skal leve i lykke, og hans afkom skal få landet i arv og eje. De, der frygter Herren, har fællesskab med ham, gennem sin pagt vejleder han dem.

Når man har det udgangspunkt at man har gudsfrygt, så betyder det ikke så meget på hvilken måde du har fællesskab med Gud. Man kan gøre det på mange forskellige måder, men essensen er at man tilbringer tid sammen med Gud.

Under den gamle pagt så var bøn knyttet meget tæt til specielle steder hvor Gud havde åbenbaret sig eller til tempelet, men når Jesus taler med den samaritanske kvinde, så siger Han at tiden nu var inde for at gudsdyrkelse ikke skulle være knyttet til specielle steder, men til en hjertes indstilling.

Johannes 4:21,23-24

Jesus sagde til hende: »Tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen... Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.«

Det er ikke om du folder hænderne, løfter hænderne, knæler eller går frem og tilbage på gulvet som betyder noget. At du gør det er langt vigtigere end hvordan du gør det.

I Bibelen ser vi at mennesker bede på mange forskellige måder:

- **Stående**
1. Kongebog 8:22 + Markus 11:25
- **Knælende**
Salmernes Bog 95:6 + Lukas 22:41 + Apostlenes Gerninger 20:36
- **Ansigtet mod jorden**
4. Mosebog 16:22 + Josva 5:14 + 1. Krønikerne 21:16 + Mattæus 26:39
- **Brede ud hænderne**
Esajas 1:15 + 2. Krønikerne 6:13
- **Løfte hænderne**
Salmernes Bog 28:2 + Klagesangen 2:19 + 1. Timotheus 2:8

Gud ønsker fællesskab

For mange er bøn at sætte sig ned, dumpe alle sine bekymringer og ønsker på Gud, for så at sige "Amen". Sådan ønsker ikke Gud at vores bønneliv skal være. Han ved hvad vi behøver og Han ønsker at fylde alle vores behov. Men når vi beder, så ønsker Han også at kommunikere med os.

Når man læser i GT ser man at Gud blandt andet åbenbarer sig gennem de navne Han kalder sig selv.

- **Jehova Jireh** – Herren ser/Herren sørger for os (1. Mos. 22:14)
- **Jehova Nissi** – Herren vores sejersbanner (2. Mos. 17:8-15)
- **Jehova Shalom** – Herren vores fred (Dommerbogen 6:24)
- **Jehova Raah** – Herren vor hyrde (Salme 23)
- **Jehova Tsidkenu** – Herren vor retfærdighed (Jeremias 23:6)
- **Jehova Shamma** – Herren der er (Esekiel 48:35)
- **Jehova Rapha** – Herren vor læge (2. Mosebog 15:26)

Gud åbenbarer sig gennem disse navn for at åbenbare for os hvad vi kan forvente af Ham. Han åbenbarer sig som Jehova Jireh for at fortælle os at Han ønsker at forsørge os. Han åbenbarer sig som Jehova Raah for at fortælle os at Han ønsker at passe på os. Han åbenbarer sig som Jehova Rapha for at fortælle os at Han ønsker at helbrede os.

At leve et liv i bøn betyder ikke at du ligger på knæ 24 timer i døgnet, men at du gennem hele dagen lever med bevidstheden om Guds nærvær.

At leve fællesskab med Gud er at leve et liv i bøn. Det er ikke kun at du taler til Gud, men også at Han taler til dig. For at der skal være en reel kommunikation tilstede, så må den være tovejs. Forvent derfor at Gud taler til dig når du beder.

Gud ønsker ikke at vor bøn skal være tillærte ritualer, men et oprigtig ønske om fællesskab.

Esaias Bog 29:13

Herren siger: »Dette folk dyrker mig med munden og ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og deres gudsfrygt er tillærte menneskebud;

Gud ønsker ikke at du skal kommer frem for Ham med dine begæringer fordi Han ikke ved om dem om du ikke kommer. Han ønsker du skal give Ham dine bekymringer som en tilidsærklæring; At du kommer til Ham med dine behov viser at du har tillid til at Han vil hjælpe.

Mattæus 6:7-8

Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønføres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det.

Gud vil gerne høre din bønnebegær

At bøn er mere end at dumpe alle sine behov på Gud for så at sige amen og farvel betyder ikke at Gud ikke ønsker har hjælpe dig med de udfordringer du daglig står med.

Gud har jo netop åbenbaret sig som en der ønsker at hjælpe os; men Han ønsker ikke at vi kun skal søge Ham når vi har et behov. Han ønsker også vi skal søge Ham når vi har det godt.

Bibelen er fuld af eksempler på mennesker som bad til Gud og hvor Gud kom og hjalp dem. Den Gud vi læser om i Bibelen er en Gud der ØNSKER at vi skal komme til Ham med vore behov.

Bibelen bruger mange forskellige udtryk for det at komme frem for Gud med sine behov:

- At påkalde Herrens navn (1. Mosebog 12:8)
- At råbe til Gud (Salmernes Bog 27:7 + 34:7)
- Træde frem for Gud (Hebræerbrevet 10:22)

- At fremlægge sin sag for Gud (Salmernes Bog 5:4)
- At løfte hjertet til Gud (Klagesangen 3:41)
- At udøse hjertet for Gud (Salmernes Bog 62:8)

Når du beder så er der ikke nogen bestemte stillinger som er bedre end andre. Det vigtigste er at du koncentrerer dig om Gud og at din kommunikation er fra hjertet.

Når vi så søger Gud så siger Bibelen at vi skal forvente at Han hører os og at Han vil belønne os for at søge Ham.

Hebræerbrevet 11:6

Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.

HVORLEDES BLIVER BØN BESVARET?

Jesu undervisning om bøn er meget nem og kan opsummeres i sætningen: "Bøn fungerer". I Mattæus 7:7 siger Han kort og nemt: "Bed så skal du få". Men bøn kan blive besvaret på mange forskellige måder.

Vi bør have som udgangspunkt at bøn fungerer og det betyder at når vi ikke får bønesvar så bør vi søge at finde ud hvorfor. At man ikke får bønesvar lige med det samme betyder ikke at Gud ikke ønsker at give os det vi beder, og derfor må vi forstå at bøn ofte besvares på forskellige måder.

- **Nogle gange får man bønesvar med det samme**
Daniel 9:20-22
- **Nogle gange tager det tid før bønesvaret kommer**
Lukas 18:1-8 + Daniel 10:2-14
- **Nogle gange svar Gud langt udover det vi forventer**
Jeremias 33:3 + Efeserbrevet 3:20