

# Bønnens grundvold

Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det en naturlig for os mennesker at søge hjælp, fra noget der er større end os selv.

## **Gud svarer ikke bøn kun fordi der er et behov**

Men langt fra de fleste bønner bliver besvaret, og derfor konkluderer mange også med at der ikke findes nogen Gud. Men Gud besvarer ikke bøn, kun fordi at du har et behov. Om Gud besvarede bøn, ud i fra hvor stort behovet er, så tror jeg ikke der ville have været fattige børn der dør af sult.

Det vi må forstå er at der findes en rigtig måde at bede på og der findes en forkert måde at bede på. Det findes rigtige motiver for at bede og der findes også forkerte motiver. For os kristne er det måske indlysende, men det er jo faktisk ikke heller ikke det samme hvem du beder til.

Når Jesus siger i Mattæus 7:7-8 at "bed så skal du få", så er det sagt i en større sammenhæng. Det betyder ikke at det ikke stemmer, men at det er mere som ligger bag.

Om jeg for eksempel siger: "Når du skal ud og handle, så kan du betale med VISA kort", så stemmer det. Men når man siger det, så siger man det jo ud fra forståelsen af at butikken du handler i godtager VISA betaling, at dit VISA kort ikke er ødelagt og at du har penge på kontoen.

Så selv om det stemmer at du kan betale med VISA kort når du skal ud at handle, så er det andre elementer som også må være på plads for rent faktisk kan nyde godt af sandheden om at du kan betale med VISA når du er ude og handler.

*Jakobsbrevet 4:2-3*

*I begærer brændende, men opnår intet; I myrder og misunder, men kan intet udrette; I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder; eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.*

## **At en bøn ikke bliver besvaret betyder ikke at Gud ikke ønsker at besvare bønnen**

Når mennesker ikke oplever at få bønnesvar, hører man mange sige: "Vel, det var nok ikke Guds vilje". Det kan måske lyde meget religiøst og rigtig, men egentlig er det en meget hovmodig udtalelse.

Det du egentlig siger er: "Min bøn var 100% korrekt og jeg ved at det ikke er noget i mit liv som hindrer bønesvaret, så grunden til at vi ikke fik bønesvar er fordi Gud ikke ønsker at svare vor bøn."

Gud ønsker at besvare bøn, men det betyder ikke at alle bønner automatisk bliver besvaret. Nogle gange svarer Gud ikke vores bøn, fordi vi beder med fejl motiv og nogle gange fordi vi simpelt hen beder forkert.

At vi ikke får bønesvar lige med det samme betyder heller ikke at vi ikke at Gud ikke ønsker at give os det vi beder om. Måske Gud virkelig ønsker at give os det vi beder om, men at vi ikke er klar for det endnu.

Uanset så er det gode nyheder at Gud ønsker at lære os at bede, og Han har i sit ord åbenbart hvad der hindrer bønesvar og hvad der forløser bønesvar. Han har også givet os Helligånden som skal vejlede os til hele sandheden. Så om man ikke oplever bønesvar lige med det samme så ikke giv op.

## Bønnens grundvold

En bygning er ikke mere solid en grundvolden, og det samme gælder når det kommer til bøn. Det er nogle principper der danner en grundvold når det kommer til dette at bede. Hvis vi gør denne grundvold solid, så vil også vore bønne have større gennemslagskraft.

### 1. Gud er en god far som ønsker at give sine børn gode gaver

Når Jesus i Mattæus 7:7-8 præsenterer bøn som nogle så nemt som "bed så skal du få", så kan man godt undre sig på hvordan Jesus kunne have denne tillid til bøn. Grunden til Jesu urokkelige tillid til bøn, ser man når man læser de næste vers.

*Mattæus 7:9-10*

*Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!*

Den grundvold vi står på når det gælder bøn er at Gud er vor Far og at Han som er god far ønsker at give os gode gaver. At virkelig forstå sandheden om at Gud som en god far som ønsker at give os gode gode gaver vil forløse en tro i vores indre, og bønesvar gribes ved tro.

Om man er usikker på om Guds godhed og ønske om at give os det vi beder om, så vil det være svært at have tro for at Han skal give os det vi beder om, og Hebræerbrevet siger at den "som kommer til Gud, må tro, at hen er til og lønner dem, som søger ham."

## 2. Tro på Guds villighed til at svare dig

Mange i vesten bliver nervøse når man taler for meget om tro, men man kan ikke læse Bibelen uden at få med sig at tro er vigtig.

*Hebræerbrevet 11:6*

*Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.*

Bibelen siger at tro er nødvendig for at behage Gud, og at man ikke kun skal tro på Gud, men tro at Han er en Gud der belønner dem der søger Ham. Gud ønsker at vi skal have tillid til Ham og stole på at Han vil hjælpe os. Tro handler nemlig om at have denne faste tillid til Gud.

*Hebræerbrevet 11:1*

*Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.*

I dag er der mange der blander tro og håb, og dette har også ført til at mange ikke forstår hvorfor de ikke får deres bønner besvaret. Håb er et vigtig element i troen, men håb alene er ikke tro. Håb bliver først tro, når man får en fast tillid til det en håber på. Når vores håb bliver omdannet til tro, så forløses miraklet.

Når man læser evangelierne så ser vi at tro var vigtig for Jesus. Derfor så han altid efter troen, når mennesker kom til Ham for hjælp.

- Mattæus 8:5-13 – Jesus og officeren
- Mattæus 9:2 – Jesus og den lamme manden
- Mattæus 9:28-29 – Jesus og de to blinde mænd
- Mattæus 15:21-28 – Jesus og den kana'anæisk kvinde
- Markus 5:25-34 – Kvinden med blødninger
- Markus 5:35-36 – Jairus' datter
- Markus 10:46-52 – Den blinde manden ved Jeriko

Jesus siger faktisk at om vi tror, så vil intet være umulig for os (Markus 9:23), men for at tro, så er det vigtig at få fjernet tvivlen. Når tvivle er fjernet, så selv tro, på størrelse med et sennepskort flytte bjerge.

*Mattæus 17:20*

*Sandelig siger jeg jer: Har I en tro som et sennepsfrø, kan I sige til dette bjerg: Flyt dig herfra og derhen! og det vil flytte sig. Og intet vil være umuligt for jer.*

*Markus 11:23-24*

*Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: Løft dig op og styrt dig i havet! og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfaller om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det.*

## **2. Kend Gud vilje**

Et andet vigtig element når det gælder bøn, er at kende Guds vilje. Når man føler sig tryk på at det man beder om er Guds vilje, så vil det også forløse en tro på at Gud vil svare vores bøn, og troen vil igen forløse miraklet.

*1. Johannes 5:14-15*

*Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om.*

Mange læser Mattæus 7:7, hvor det står: "Bed, så skal du få...". Så beder de for noget der er fuldstændig i mod Guds vilje, bliver skuffet når bønnesvaret udebliver, og konkluderer med at man ikke kan tro på alt der står i Bibelen. Men det er ikke noget fejl med Bibelen, man må bare forstå at man ikke kan tage skriftsteder ud af sin sammenhæng, og så forvente at Gud skal svare på alle mine ønsker.

Salmernes Bog 119:160 siger at "Summen af dine ord er sandhed...", og Gud har mere at sige når det gælder bøn, end "Bed, så skal du få...". Hvis man læser Johannes 15:7, så ser man at det er vigtig at forblive i Guds ord, om man ønsker bønnesvar.

*Johannes 15:7*

*Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det.*

At Jesu ord forbliver i ord, betyder at vi forstår hvad der er Guds vilje og handler efter den.

*Jakobsbrev 1:5-7*

*Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro, uden at tvivle; for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren,*

I Jakobsbrevet 1:5-7 så taler Jakob om at bede om visdom. Visdom er en af de tingene Gud ønsker at give os, og som vi derfor med frimodighed kan bede om. Siden det er efter Guds vilje at bede om visdom, så står det at Gud vil besvare vores bøn "rundhåndet og uden bebrejdelse".

### **3. Forstå hvem du er i Guds øjne**

Den tredje element i bønnens grundvold er at forstå hvorledes Gud ser på dig. Mange mennesker går glip af bønnensvaret fordi de tror Gud egentlig ikke kan lide dem. Om man tror Gud er vred på en, og at Han helst ikke ønsker at svare vores bøn, så bliver det svært at tro.

*Jakobsbrev 1:16-17*

*Far ikke vild, mine kære brødre! Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge.*

I Hebræerbrevet 11:6, står det at vi må tro på Gud, men også at vi må tro Han er en der lønner dem der søger Ham. Når vi forstår at Gud er vores Far og at Han ønsker os det bedste, så bliver det meget nemmer at tro Gud for bønnensvaret.

Hvis man læser Mattæus 7:7 i sammenhæng, så forstår vi hvorfor Jesus havde så stor tro på Gud ville besvare vore bønner

*Mattæus 7:7-11*

*Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!*

Jesus havde stor tro på at Gud ville besvare bøn, fordi han kendte Gud som en god Far. På samme måde som en god Far, ønsker at give rundhåndet til sine børn, så ønsker Gud at velsigne sine børn med alt som er godt.

Når det går op for os at Gud er god, at Han er vores Far og at Han ønsker at give os gode gaver, så bliver det ikke svært at tro Ham for det vi beder om.