

# Den tilbedelse Gud ønsker

At mennesket er skabt til at tilbede kommer tydelig til udtryk i menneskets trang til at tilbede. Uanset som det er andre guder, religioner, moder natur, berømte mennesker eller ens eget ego, så har mennesket en indebygget trang til at tilbede noget.

Men Gud har skabt mennesket med denne trang til tilbedelse fordi Han selv ønsker vores tilbedelse. Og fordi Han er den eneste sande Gud er Han også værdig at blive tilbedt. Derfor burde det være vores højeste prioritet i livet at tilbede Gud.

*Markus 12:29-31*

*Jesus svarede: Det vigtigste bud lyder således: Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv, med alle dine tanker og al din styrke! Et andet bud lyder således: Du skal elske din næste som dig selv. Det er de to vigtigste bud.*

Men i modsætning til andre religioner så er ikke Gud tilfreds med religiøse øvelser. Når man læser Bibelen ser vi faktisk at det i Guds øjne er modbydelig når mennesker tilbeder Ham uden at have hjertet med i det.

*Mattæus 15:8-9*

*Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.*

Mere end noget andet så ønsker Gud vores kærlighed og derfor bliver tomme tilbedelses ritualer falskt og modbydelig i Hans øjne. Vi som mennesker ønsker heller ikke falsk kærlighed og om vi finder ud at nogen viser os kærlighed med skjulte motiver så bliver vi hurtig både fornærmet eller såret.

På samme måde ønsker Gud at vores tilbedelse skal være et udtryk for ægte kærlighed og når den er ægte betyder det ikke så meget for Ham hvilken form vores tilbedelse har. I Bibelen ser vi at tilbedelse udtrykkes på mange forskellige måder.

## **I Bibelen udtrykkes tilbedelse blandt andet ved at:**

- ◆ Bøje sig ned (1. Mosebog 24:26)
- ◆ Danse (2. Samuels bog 6:14)
- ◆ Klappe i hænderne (Salme 47:2)
- ◆ Råbe (Salme 47:2)
- ◆ Løfte hænderne (Salme 134:2)
- ◆ Knæle (Daniel 6:11)

Når vi læser Jesus budskab til menigheden i Efesos ser vi at selv det at udholde forfølgelse og have rigtig teologi ikke tilfredsstiller Gud, om vi ikke bevarer vores kærlighed til Ham.

*Johannes Åbenbaring 2:2-5*

*Jeg ved, hvordan du har slidt og slæbt og holdt ud gennem forfølgelserne. Jeg ved også, at du ikke tolererer onde mennesker i din midte. Jeg ser, at du har vurderet dem, der kalder sig selv apostle uden at være det, og du har fundet ud af, at de lyver. Jeg ved, at du har været udholdende og har lidt for mit navns skyld, og at du ikke er kørt træet. Men jeg har det imod dig, at du har mistet din første kærlighed. Tænk derfor over, hvorfra du er faldet. Kom tilbage og gør, som du gjorde i begyndelsen. Ellers kommer jeg og flytter din lystestage fra dens plads. Det vil jeg gøre, hvis du ikke lægger kursen om.*

Når man begynder at se nærmere i Guds ord bliver det meget tydelig at om ikke kærligheden er vores drivkraft så bliver faktisk alt vi laver menigsløst i Guds øjne. Gud er ikke interesseret i tilbedelse som en religiøs handling. Han ønsker at vore liv skal være en tilbedelse til Ham og det bliver de kun når vi drevet af kærlighed søger at bringe Ham ære.

### 1. Korintherbrev 13:1-3

*Om jeg så var i stand til at tale alle de jordiske og himmelske sprog, men ikke havde kærlighed, da var jeg som en rungende gonggong eller et skingrende bækken. Om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaring om alle mysterier og havde al kundskab, om jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet. Om jeg gav alle mine ejendele væk, om jeg ofrede mit liv for at få ære, men ikke havde kærlighed, da ville det intet gavne mig.*

Vi kan måske hurtig pege finger på farisæerne og sige at de var nogle religiøse nisser, men selv frikirke kan mange gange være lige optaget af ytre form som dem. Sæt i lys af Markus 12:29-31 så burde vores første og vigtigste mål være "Hvad glæder Gud og hvad er til hjælp for andre mennesker".

## Tilbedelse i ånd og sandhed

Når Jesus mødte den Samaritanske kvinde og hun begyndte at snakke om hvor det rigtige sted at tilbede var så sagde Jesus at rigtig tilbedelse ikke handler om hvor du gør det men hvordan du gør det.

### Johannes 4:21-24

*Jesus svarede: Tro mig: Den tid kommer, hvor det ikke længere er væsentligt, hvor man tilbeder Gud - her eller i Jerusalem. I samaritanere tilbeder det, som I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, Faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.*

Jesus sagde at Gud ønsket tilbedelse i ånd og sandhed og refererede til at Jøderne tilbedte det de kendte og at Samaritanerne ikke gjorde det. Sand tilbedelse kan kun ske når man tilbeder noget man kender, for man kan ikke virkelig elske noget man ikke kender.

Man kan derfor ikke give Gud den tilbedelse Han ønsker om man ikke først lærer Gud at kende. Først når vore øjne åbnes så vi virkelig ser hvem Gud er og vi ud fra kærlighed vælger at respondere med at tilbede Ham bliver vores tilbedelse sand. Da tilbeder vi ikke Gud for hvem vi tror Han er eller for hvad vi selv kan få ud af det - da tilbeder vi Gud for hvem Han er.

At lære Gud at kende har ikke noget med intellekt at gøre. Det er ikke noget man kan læse sig til men noget som må åbenbares for os - derfor må tilbedelse også være i ånd. Det er ikke nok at kun tilbede Gud fordi jeg har studeret mig frem til hvem Han er. Han er ånd og den som tilbeder Ham må tilbede ud fra at han har haft et møde med Ham.

At tilbede i ånd og sandhed tror jeg også har med at sand tilbedelse ikke har med ritualer eller bestemte hellige steder. Sand, ægte og åndelig tilbedelse har ikke noget med musik eller en bestemt sinds stemning at gøre.

Musik kan vær med til at bringe vore sind i en tilstand hvor det er nemmere at tilbede, men tilbedelse er ikke en sindsstemning. I dag er tilbedelse ofte blevet til noget der giver os en oplevelse af Gud, men at tilbede Gud for at få en åndelig oplevelse ud af det er faktisk et fejl motiv for at tilbede Gud. Sand tilbedelse har altid Gud i fokus og ikke os.

Dette betyder ikke at det er forkert med åndelige oplevelser, for når man møder Gud så lærer man Ham bedre at kende og kan tilbede i sandhed. Men vores tilbedelse må altid være fokuseret på at glæde Gud.

## Gud er ikke bange for følelser

I vores vestlige kultur ser vi helst at følelser og religiøsitet holdes adskilt. I følge vores kultur bliver religiøsitet blandet med følelser hurtig til fanatisme. Men Gud ønsker ikke tilbedelse som er ribbet for følelser. Han inviterer os til følelsesladet og udtryksfuld tilbedelse.

### Salme 100:1-5

*Råb af fryd for Herren, tilbed jeres Gud med glæde, kom til ham med jublende sang. Forstå, at Herren er Gud, han skabte os, og vi er hans folk, vi er den fåreflok, han passer. Træd ind ad tempelporten med takkesang, gå ind i hans forgård med glæde, lovpris hans navn og sig ham tak. for Herren er god, hans nåde varer til evig tid, hans trofasthed fra slægt til slægt.*

Når Jesus underviste sine disciple om Gud, så refererede Han altid til Gud som "Far". Ud fra Jesu undervisning kan vi også se at det forhold vi skal have til Gud er som det forhold et barn har til en god far.

Et far-søn forhold er ikke baseret på følelser, men på det faktum at de er i familie. Men et far-søn forhold uden følelser er et unaturlig forhold. Vi er Guds børn ved det faktum at vi er blevet født på ny, ikke af mans vilje men af Gud. Men det vil være underlig om vores forhold til vores Far skulle være uden følelseemssige udtryk. Det mest naturlige er at både barnet og faren udtrykker sin kærlighed.

David blev kaldt en mand efter Guds hjerte og når vi læser hans salmer ser vi at han ikke lagde bånd på sine følelser når han skulle tilbede Gud. Han var ikke bange for at nogle gange være hudløst ærlig ovenfor Gud, men han var heller ikke bange for at give frit udløb for sin kærlighed til Gud.

#### *2. Samuels bog 6:20-22*

*Da David vendte hjem for at velsigne sin familie, kom Mikal ham i møde og udbrød forarget: Som Israels konge dog tog sig værdigt ud i dag! Hvad skulle det gøre godt for at danse halvnøgen omkring for øjnene af byens kvinder? Sikken tåbelig opførsel! David svarede: Jeg dansede for Herren, som udvalgte mig til konge i stedet for din far og hans slægt, og som gjorde mig til leder for sit folk Israel. Og jeg vil blive ved med at danse til Guds ære, også selvom det er ydmygende, og du foragter mig for det. Men de kvinder, du nævnte, respekterer mig faktisk for at vise min glæde!*

Nogle gange kan måske mennesker synes det er tåbelig når vi udtrykker vores glæde og hengivenhed ovenfor Gud, men sand tilbedelse bryder sig ikke om hvad andre måtte tænke og mene. På samme måde som ægte kærlighed ikke kan holde skjult, så kan ikke sand kærlighed til Gud holdes skjult - den vil altid komme til syne gennem tilbedelse.