

# Djævelens taktik

## 1. Petersbrev 5:8-9

*Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; tå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.*

Som kristne er vi daglig en del af en åndelig kamp og om vi ikke er bevidst den kamp der foregår vil vi blive et nemt offer.

Om vi ikke er bevidst at vi faktisk har en fjende der ønsker at ødelægge os, så vil vi blive som soldater der ikke er bevidst på at de er i krig. Derfor opfordrer Paulus os til at være vogne og klar til kamp.

## Efeserbrevet 6:10-13

*I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.*

Men vi behøver ikke at have en nederlags holdning når det kommer til den kamp vi står i, for Jesus har allerede vundet sejer.

## Kolossenserbrevet 2:15

*han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.*

Ikke nok med at Jesus vandt en sejer, men Han lader os få del i den sejer Han har vundet. Derfor kan vi have en sejerholdning når det gælder de fristelser og prøvelser der møder os.

## 2. Korintherbrev 2:14

*Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.*

At have tro på at du kan have et sejrende kristenliv handler ikke om at du skal have materiel rigdom, men at du ikke bukke under for de ting den onde vælger at sende imod dig.

## Fejl billede af djævelen

Mange kristne oplever at blive offer for djævelens snigløb, fordi de har et forkeret billede af djævelen og fordi de ikke forstår hvordan han arbejder.

De forestiller sig djævelen med horn og hale og at når han søger at drage mennesker bort fra Gud så gør han det ved at lokke dem ud i narko, sexuel umoral, alkoholisme og vold.

Men djævelen er smartere end som så. Han ved at om han banker på din dør, iført horn og hale, tilbyder dig en sprøjte heroin og spørg om du vil bliver satanist, så vil du sige nej.

1. Petersbrev 5:8 siger at djævelen går omkring som en brølende løve, men Bibelen siger også at djævelen kan komme forklædt som en lyssets engel

*2. Korintherbrev 11:14-15*

*...Satan selv giver sig jo ud for at være lyssets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere...*

Fordi djævelen også nogle gange kommer som en lyssets engel, må vi ikke bare være opmærksomme på de åbenlyse angreb, men også på de angreb som kommer forklædt som "en lyssets engel"

## Hans navn afslører hans taktikker

Bibelen bruger flere forskellige navn på djævelen og de navn som Bibelen bruger er også med at afslører nogle af de taktikker som djævelen bruger for at forføre mennesker.

## Løgnens fader

Bibelen kalder djævelen for løgnens fader og det er fordi djævelen er en mester i at præsentere løgnen på en så attraktiv måde at vi tror den.

Fordi mange tror djævelen kun kommer med åbenbare løgner, så har de ikke vært opmærksomme på de små "uskyldige" løgne som djævelen har sået ind i menighederne.

Om vi ikke er på vagt og står ombundet med sandheden som bælte, kan vi hurtig blive forført, uden at selv vide at man er forført. Og en af de ting djævelen ønsker mest af alt er at føre os bort fra er den enkle hengivenhed til Kristus.

*2. Korintherbrev 11:3*

*men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus.*

Om djævelen ser at han ikke kan lokke dig ud i de store synder, eller til at fornægte Gud, så vil han gå den andre vej.

Om han ikke kan få dig til at holde op med at fylde dig med Guds ord, så vil søge at fascinere dig med lærer som "næsten" kunne vært Bibelske.

Lærer som måske ikke er helt forkert, men som om de bliver overfokuseret på vil lede dig i forkert retning.

Iver er en god ting om iveren retter sig imod Jesus Kristus og ikke teologiske læresætninger.

Det var denne kampen Paulus havde med Galater menigheden.

*Galaterbrevet 5:9*

*Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen.*

## **Fristerne**

Et andet navn som bliver brugt på djævelen er "fristeren" og det afslører en anden af djævelens taktiker.

Synd er noget afskyelig, men på sin snedige måde får djævelen ofte synden til at virke attraktiv.

Dette kommer tydelig frem i de filmer og tv serier som er populære. Alle er enige om at vold er negativt, men vi kan godt lige at se det på TV. De fleste er enige om at utroskab er skidt, men vi lader os gerne underholde af det når vi ser det i de forskellige TV serier. Mange af de ting vi ved ikke er godt er de ting som på film underholder os. Uden at vi måske er klar over det, så er faktisk disse ting med til at påvirke os.

For hundrede år siden kunne man aldrig find på at leve sammen før man blev gift, men efter at media har præsenteret tanken for os mange nok gange så accepterer vi det som et alternativ.

Gennem media er "fristeren" aktiv i færd med at præsentere sine ideer til vores generation. Måske vi ikke på nuværende tidspunkt ville omfavne hans ideer, men efter nye halvtræs år med påvirkning vil vores generation være et helt andet sted moralsk.

Selv i kirkerne lader vi verden underholde os ved at tilbyde os underholdning fuld af umoral og synd. Sagte men sikkert så påvirker

det også de kristne, om de ikke står ombundet med sandheden som bælte og er på vagt.

Det er syndet vi accepterer i menigheden i dag som aldrig ville blevet accepteret for 100 år siden.

*1. Korintherbrev 5:6*

*Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrrer hele dejen?*

## Denne verdens gud

Alle kristne er enige i at vi kun skal tilbede denne verdens Gud. Men hvad vil det sige at tilbede en anden Gud?

Når vi læser i GT så ser vi at det at have en anden gud blandt andet var at have andre end Jehova som sin sikkerhed. Israel vendte sig til andre guder når de ikke følte at Jehova kunne give dem den sikkerhed de ønskede.

Det store spørgsmål da bliver jo, hvor er det mennesker har sin sikkerhed i dag?

Et af de navn som bliver brugt på djævelen er "denne verdens gud", og når man læser hvad Bibelen har at sige om denne verden så forstår vi hurtigt at den ikke er noget vi skal lege med.

*Jakobsbrev 4:4*

*I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud?*

*Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.*

*1. Johannes 2:15-16*

*Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham; for alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden.*

Mange kristne ved godt at de skal sige nej til de åbenbare synder, men fordi de ikke har været på vagt ovenfor denne verdens påvirkning, så er de blevet et offer for "denne verdens gud".

Jesus siger i Markus 4, i lignelsen om såmanden at det som gjorde at Guds ord ikke havde nogen effekt var den forførende materialisme, denne verdens bekymring og lyst til alt mulig andet.

Alle disse tre ting er våben "denne verdens gud" bruger for at få mennesker bort fra Gud.

Om vi ikke er bevidst på dette er det utrolig nemt at blive fanget i hvad samfundet rund os forventer af os.

Vi skal være opmærksom og forstå den kultur vi lever i, men vi skal ikke lade vores samfund være det som bestemmer vor livsførelse.

Bliver vi styret af denne verdens holdninger bliver vi styret af denne verdens gud.