

# Du kan leve i sejer

Mange kristne har en nederlags holdning til livet, men det er ikke Guds vilje for dig. Hans planer for dig er gode og Hans ønske er at du skal være med i Hans triumftog.

*2. Korintherbrev 2:14*

*Men Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft.*

Fordi vi har noget her i Skandinavien der heder Jantelov, så bliver alle der har tro på sig selv set på som arrogante og hovmodige.

Men at ha tro på at du kan leve et sejrende kristenliv har ingen ting med at have tro på sig selv, men om at have tro på Kristus, det frelsesværk Han har gjort og det nye livet Han har givet mig.

Adams fald gjorde mig til syndens slave, men Jesus død og opstandelse satte mig fri, så jeg ikke længere behøver at leve underkuet af synden.

*Romerbrevet 5:17*

*Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste, Jesus Kristus.*

## Hvad vil det sige at leve i sejer?

At leve et sejrende kristenliv handler ikke om at lykkes i næringslivet og tjene din første million før du er tredve.

At leve i sejer som kristen handler om at overvinde djævelens planer for dit liv. Når du blev en kristen fik du automatisk en fjende, og han kommer til at gøre alt for at få dig bort fra Gud.

*1. Petersbrev 5:8-9*

*Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; tå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.*

Om du ikke ved at der pågår en krig og at er midt i krigszonen så kommer du til at være et nemt offer, og derfor opfordrer Peter os til at være årvågne.

Men Gud kommer ikke til at forlade dig. Om du holder dig nær til Ham, så kommer Han til at holde sig nær til dig.

*Jakobsbrev 4:7-8*

*I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer.*

At leve i sejer er at vinde over den påvirkning djævelen søger at udøve over dit liv.

Nogle gange kan denne påvirkning være meget åbenlys, mens andre gange kommer den forklædt som en "lysets engel" (2. Korinterbrev 11:14). Derfor er det vigtigt at du er på vagt.

*Jakobsbrev 1:27*

*En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden.*

## **Gud har ikke efterladt dig hjælpeløs**

Når Jesus fortalte disciplene at Han kom til at forlade dem, så havde nok de en følelse af at blive efterladt hjælpeløse - men Jesus forsikret dem om at dette ikke kom til at ske.

*Johannes 16:33*

*Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.»*

Jesus har overvundet verden, og nu vandrer vi i Hans triumftog.

*Romerbrevet 8:9-13*

*Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.*

Du kan leve et sejrende kristenliv, men det er ikke fordi du har så stor viljestyrke - det er fordi Gud har lagt et liv ned i dig som er stærkere end synden og djævelens påvirkning.

*Romerbrevet 6:9-14 + 22*

*Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden...Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv.*

## **Jesus har givet os en hjælper**

I tillæg til at Gud har født os på ny og givet os en ny natur, som er stærkere end den syndige naturen, så har Han givet os en hjælper.

Når Jesus fortalte disciplene at Han skulle forlade dem, sagde Han samtidig at Han ikke kom til at forlade dem helt - Han ville sende dem en hjælper.

*Johannes 16:7*

*Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For når jeg går bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.*

Det samme ord som oversættes med "Talsmanden" kan også oversættes som "Hjælperen" og det kommer tydelig frem når man læser forskellige oversættelser af Johannes kapitel 14-16.

Jesus har ikke efterladt os hjælpeløse, men Han har født os på ny, givet os del i guddommelig natur og givet os en hjælper der vejlede os til hele sandheden.

*2. Petersbrev 1:3-4*

*Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.*

## Ha' tro på hvad Gud har givet dig

På grund af Janteloven så har mange kristne fået en forståelse af at dine nederlag ærer Gud.

Dine nederlag kan måske få andre mennesker til at føle sig bedre, men dine nederlag ærer på ingen måde Gud. Den eneste måden dine nederlag bringer ærer til Gud er når du, ved at rejse dig op igen sejer over dem.

Jeg siger ikke at Gud ikke kan bruge dine nederlag, men når du bruger dine nederlag til at hjælpe andre til at sejre, så bliver dine nederlag til sejer.

Men vi behøver at kommer bort fra den nederlags tankegangen som holder Guds folk i fangenskab.

Djævelen ved han er besejret og den eneste måden han kan overvinde dig på er ved løgn og det bruger han meget. Derfor bliver han også kaldt løgneren far.

## Du ærer Gud ved at leve i sejer

Du ærer Gud når du vinder sejer og lever som lys og salt midt i en verden besmittet af det onde.

Daniel og hans venner æret Gud ved at ikke gøre sig urene og ved at ikke bøje sig for Nebukanezar's befaling om at tilbede statuen.

Det æret ikke Gud når Israels folk levede i synd og derfor blev besejret af sine fjender. Men det æret Gud når de indtog løfteslandet og vandt sejer.

*5. Mosebog 28:13*

*Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale; du vil stadig komme højere op, ikke længere ned, hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og omhyggeligt følger dem...*

Du er i Kristus blevet en del af Guds folk, og har derfor del i løfterne.

Bibelen har ikke så mange løfter om at om du holder dig nær til Gud så kommer du til at have det helt elendig, dø af kræft og og måtte leve i fattigdom hele dit liv.

Men den er fuld af løfter om at Gud vi hjælpe dig når du oplever modgang og føre dig sejrende gennem både ild og vand. At selv når du går gennem dødsskyggens dal, så vil at dække bord for dig lige fremfor øjerne af dine fjender.

At leve i sejer er ikke at have et problemfrit liv, men at ved Guds hjælp sejre over alle djævelens forsøg på at trykke dig ned og få dig bort fra Gud.