

FORSKELLIGE TYPER BØN

Mange tror at bøn er bøn, men det stemmer ikke helt. I Bibelen ser vi forskellige typer af bøn og de forskellige typer af bøn bruges i forskellige situationer. På samme måde som der findes bestemte spilleregler inden de forskellige grener af sport, kræver også livets forskellige situationer forskellige typer af bøn.

Tilbedelses bøn

- Er en god måde at begynde sin bønnestund
- Bruges når man for eksempel ikke ved hvad mere man kan gøre
- Er ikke baseret på følelser, men på at Gud fortjener vor tilbedelse

Indvielses bøn

- Bruges når man står i situationer hvor man ikke ved hvad Guds vilje er
- Bruges når man behøver styrke til at gøre det Gud ønsker vi skal gøre
- Faste er ofte en del af indvielses bøn

Forbøn

- Bruges når man beder om at Guds vilje skal ske.
 - For eksempel mennesker eller nationer der ikke lever med Gud.
- Bruges i situationer hvor menneskets frie vilje er involveret.
- Nogle gange kan bønnesvaret lade vente på sig, og da kræver det at vi er pågående og holder ud.

Troens bøn/Befalende bøn

- Bruges i situationer hvor vi har autoritet til at befale ting at ske.
- Bruges ikke for at manipulere med mennesker imod deres egen vilje
- Er ikke en bøn der man beder Gud om at gøre noget, men hvor man i stede handler på den autoritet Han allerede har givet os.
- Bruges i situationer hvor man allerede ved hvad Guds vilje er.
 - For eksempel mod sygdom og dæmoner.

Paulus opfordrer de kristne til at bede med "all bøn" (Efeserbrevet 6:18), eller som en anden oversættelse udtrykker det: "med alle typer bøn" (Goodspeed Translation).

TILBEDELSE:

Når du setter dig ned for at bede er det altid godt at begynde med tilbedelse. At tilbede Gud handler i bund og grund egentlig bare om at tale vel om Ham, eller at proklamere Hans godhed, styrke, visdom osv.

Salmernes Bog 100:4

Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgårde med lovsang, tak ham, pris hans navn!

Alt vi får i fra Gud, får vi af nåde og derfor er det på sin rette plads at vi først og fremmest bruger tid på at tilbede og takke Ham for Hans godhed. Gud er god både mod onde og gode (Mattæus 5:45), men det betyder ikke at Han på en speciel måde vil vise sin godhed mod dem der vender tilbage og takker Ham.

Jesus siger også at når vi tilbeder Gud så må vi tilbede i ånd og sandhed.

Johannes 4:23-24

Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.

At tilbede i ånd, vil sige at tilbede Gud udfra det indre livet som blev født når vi vendte om og tog imod Jesus som Herre og Frelser. Når Jesus siger: "...der kommer en time, ja, den er nu..." så refererer Han til den ændring i forholdet mellem Gud og mennesker som var ved at ske, som et resultat af at Han skulle dø på korset.

At tilbede i ånd og sandhed vil også si at lade Helligånden lede dig i din tilbedelse, så du ikke bare tilbeder Gud ud fra skrevne ritualer. Din tilbedelse bliver derfor mere sand, for den udspringer fra dit hjerte og ikke fra skreven liturgi.

At tilbede Gud kan gøres på mange forskellige måder:

- Ved at synge - Salmernes Bog 9:2-3 + 40:2-4
- Ved at råbe højt - Salmernes Bog 47:2-10
- Ved at løfte hænderne - Salmernes Bog 63:5
- Ved at klappe i hænderne - Salmerens Bog 47:2
- Ved at spille musik - Salmernes Bog 150:1-6
- Ved at danse - Salmernes Bog 149:3 + 150:4
- Ved at knæle - Salmernes Bog 95:6

Lovsang og tilbedelse er en vigtig del af vores bønneliv og mange problemer ville automatisk blive løst om vi bare fokuserede mere på Gud end på selve problemet. Når vi bruger tid til at tilbede Gud er det som om vi giver Ham arbejdsrom.

Det ord som bruges for at tilbede i Bibelen kan betyde mange ting, men essensen i det er at man underlægger sig Gud. Det man tilbeder giver man herredømme i sig eget liv, og det er derfor Gud siger at man ikke skal tilbede nogle andre end Ham.

Det man tilbeder hengiver man sig til, og Gud ønsker all vores hengivenhed. I dag er det mange ting der ønsker vores hengivenhed, derfor må vi tage en bestemmelse om at ikke lade nogle få den plads i vore liv som Gud skal have.

INDVIELSESBØN:

Indvielsesbøn er når du på går i bøn, med det formål at indvie eller forberede dig på noget Gud har kaldet dig til. Dette er en meget vigtig form for bøn som lægger et grundlag for at Gud fuldt ud får sin vilje med vore liv.

Vi ser denne form for bøn flere gange i Jesu tjeneste:

- Før Han begyndte din offentlige tjeneste - Mattæus 4:1-11
- Før Han valgte ud de tolv Apostle - Lukas 6:12-13
- Før Han skulle korsfæstes - Mattæus 26:38-39

I Apostlenes Gerninger ser vi også at denne form for bøn blev brugt, for eksempel før nogle skulle sendes ud som missionærer.

Apostlenes Gerninger 13:2-3

Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: »Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til.« Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem af sted.

Faste er noget man ofte gør når man beder indvielsesbønner. Hvor længe man faster kan variere, men faste er helt klart en del af det at være en Jesu discipel.

FORBØN:

Mange forbinder forbøn kun med at komme frem i eftermøder, men forbøn er langt mere end som så. I Bibelen ser vi mange eksempler på forbøn.

- Abraham beder for Sodoma - 1. Mosebog 18:20-33
- Moses beder for Israels folk - 2. Mosebog 32:7-14 + 32:31-32
- Esra beder for sit folk - Esra 9:6-15
- Daniel beder for sit folk - Daniel 9:4-19
- Nehemias beder for sit folk - Nehemias 1:3-11
- Jesus beder for sine disciple - Johannes 17:6-26
- Menigheden beder for Peter - Apostlenes Gerninger 12:1-10

Nemt sagt så er forbøn at tage en andes plads. Det vil sige at man beder på vegne af nogle andre og på den måde stiller sig i gabet mellem Gud og det man beder for.

Ezekiels bog 22:29-31

Landets folk øver vold og røver bytte; de udnytter hjælpeløse og fattige og undertrykker fremmede uden lov og dom. Jeg søgte én iblandt dem til at rejse gærde eller stille sig i murbruddet foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde; men jeg fandt ingen. Da udøste jeg min harme over dem, tilintetgjorde dem i min vredes ild og gengældte dem deres færd, siger Gud Herren.

Mange kristne er professionelle "gap findere", men Gud søger kristne som er villig til at stille sig i murbruddet der hvor det findes et gab.

I modsætning til troens bøn, så kan forbøn tage længere tid og kræver derfor større udholdenhed. Flere steder ser vi også at faste var knyttet til forbøn. Når man går i forbøn, bliver man derfor ved med at bede indtil man oplever sejer eller Helligånden fritager os fra at bede mere.

Gud ønsker at udbrede Hans rige her på jorden og Han ønsker at vi skal arbejde sammen med Ham for at dette skal blive en realitet. Når Jesu disciple kom og bad Ham lære dem og bede, siger Jesus derfor at de blandt andet skal bede: ”komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden” (Mattæus 6:10).

Guds vilje sker ikke altid helt automatisk og det er både Ezekiels bog 22:29-31 og Esajas' bog 59:14-19 et eksempel på. Det er historiske begivenheder som Gud kommer til at lade ske, uanset hvor meget vi beder. Selv i disse tilfælde så ønsker Gud at vi skal være delagtige.

2. Petersbrev 3:11-12

Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte.

TROENS BØN/BEFALENDE BØN:

Nogle kan måske blive lidt bange når de hører ordet ”befalende bøn” fordi de tænker at man kan da ikke befale Gud at gøre noget - og det kan man heller ikke. Når man i bøn befaler noget at ske, så er det ikke Gud man taler til, men til problemet. På vegne af Gud befaler vi Hans vilje at ske.

Jesus brugte troens bøn:

- Mod sygdom & dæmoner
 - Markus 9:25 + Lukas 4:39
- Mod vær og vind
 - Mattæus 8:26
- Mod naturen
 - Markus 11:12-14,19-24

Vi ser aldrig at Jesus bruger troens bøn for at få mennesker til at gøre noget de egentlig ikke ønsker at gøre. Selv om Gud har magt over alle mennesker, så respekterer Han deres frie vilje.

Når Jesus bruger troens bøn, så bruger Han den mod:

- Ting som ikke har en fri vilje – som for eksempel naturen
- Mod sygdom og dæmoner
 - Når Jesus talte til syge mennesker, så var det ikke til personen Han talte, men til sygdommen. Vi har ikke autoritet over mennesket men over sygdommen.

Når vi beder troens bøn eller befalende bøn, så taler man ikke til Gud, men til problemet. Man siger ikke ”Ske din vilje Gud”, fordi man allerede ved hvad Guds vilje er. Men taler til en situation som ikke er i overensstemmelse med Guds vilje, og befaler Guds vilje at ske.

Man kan selvfølgelig ikke befale mennesker som ikke lever i overensstemmelse med Guds vilje at omvende sig. Men når det kommer til sygdom og dæmoner, så har vi fået autoritet til at befale dem at ikke plage mennesker. Når Gud har bed os om at gøre noget, kan vi også befale omstændigheder der hindrer os at løse sig.

Det findes eksempler på at befalende bøn bliver brugt imod mennesker, men da er det fordi disse mennesker direkte forhindrer ting Gud ønsker at gøre.

