

Vi bør stræbe efter at fungere i Helligåndens gaver fordi Gud ønsker at berøre mennesker rundt os.

Helligåndens gaver

Jesus ønsker at nå ud til andre mennesker gennem os, og for at udruste os til at gøre dette effektivt har Han givet os sin Ånd som vil give os kraft til at vidner for Ham.

Apostlenes Gerninger 1:8

Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.»

Når Helligånden får virke gennem os så kommer også Hans gaver til syne i vore liv. Derfor heder det Helligåndens gaver og ikke "Ronald's gaver". De gaver som Helligånden har bliver kun synlig i mit liv fordi jeg giver Helligånden frihed til at udtrykke sig gennem mit legeme.

Helligånden kan udtrykke sig på mange forskellige måder, men i 1. Korintherbrev 12 nævner Paulus 9 forskellige gaver eller måder som Helligånden arbejder gennem os på. Dette betyder ikke at Helligånden er begrænset til at kun udtrykke sig på en af disse 9 måder, men disse 9 kategorier giver en god opsummering.

For at gøre det nemmere at holde styr på, kan man også inddele disse 9 gaverne i 3 forskellige kategorier.

◆ **ÅBENBARINGSGAVERNE** – Gaverne der åbenbarer noget

- Gaven til at meddele visdom
- Gaven til at meddele kundskab
- Evnen til at bedømme ånder

◆ **KRAFTGAVERNE** – Gaverne der gør noget

- Troens gave
- Kraft til at gøre mægtige gerninger
- Nådegaven til at helbrede

◆ **INSPIRATIONS GAVERNE** – Gaverne der siger noget

- Profetisk gave
- Tungetale
- Tydning af tungetale

I praksis er det ikke altid Helligåndens gaver delt op så skematisk. Ofte så er flere af gaverne i brug på samme tid og de flyder i hinanden.

Gud vil ikke at vi skal være uvidende

I nogle kristne kredser bliver der ikke undervist meget om Helligåndens gaver og i andre sammenhænge har gaverne et stort fokus, men stadig uden at den nødvendige undervisning. Men Gud ønsker ikke at vi skal være uvidende når det kommer til disse ting.

1. Korintherbrev 12:1

Om Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed.

Når folk ikke får undervisning om gaverne så begrænser dette naturligvis gavernes udfoldelse, og når folk i uvidenhed flittig praktiserer dem fører det ofte til misbrug.

Dette er også baggrunden til at Paulus skrev hvad der står skrevet i 1. Korintherbrev kapitel 12. Det er meget få emner i Bibelen som der bliver viet et helt kapitel til, men her har vi et helt kapitel hvor det med Helligåndens gaver specifikt bliver taget op.

En kort opsummering af hvad 1. Korintherbrev 12 lærer os

1. Gud ønsker ikke vi skal være udvidende (1. Kor. 12:1)
2. Der findes forskellige gaver, men det er samme Ånd som ligge bag (1. Kor. 12:4-6,11)
3. Gaverne gives for at de skal gave andre mennesker (1.Kor. 12:7)
4. Med vore forskellige gaver skal vi fungere sammen som et legeme (1. Kor. 12:14-31)
5. Vi skal stræbe efter de største gaverne (1. Kor. 12:31)

Som kristne er vi sat til at repræsentere Jesu, men Gud giver ingen alt for Han ønsker vi skal være afhængige af hverandre. Kristi legeme vil først fungere når vi som kristne lærer os at arbejde samme. Når vi indser at andre har noget vi ikke har og at vi har noget som andre ikke har.

I stedet for at søge at gøre alle lig os selv, så burde vi måske heller lære at værdsætte hinandens forskelligheder og være ydmyge nok til at søge hjælp der hvor vi behøver det.

Tjeneste gaverne og Helligåndens gaver

Det er også vigtig at skille mellem det som er Helligåndens gaver, og det som man kalder tjenestegaverne. Tjenestegaverne er det som er beskrevet i Efeserbrevet 4:11

- ◆ Apostle
- ◆ Profeter
- ◆ Evangelister
- ◆ Hyrder
- ◆ Lærere

Både Tjenestegaverne og Helligåndens gaver er egentlig Helligåndens gaver, for begge dele har Helligånden som kilde. Men Tjenestegaverne som det står i Efeserbrevet 4 er mere permanent end Helligåndens gaver som står nævnt i 1. Korintherbrev 12.

Bibelen siger fx at alle kan profetere (1. Korintherbrev 14:31), men samtidig siger den at ikke alle er profeter (1. Korintherbrev 12:29). Forskellen er at alle kan komme til at profetere når de stiller sig til rådighed for Helligånden, men så er det nogle der er kaldet til at vandre i det profetiske mere permanent. De som fx har profetisk tjeneste har også som opgave at lære resten af legemet at fungere i det profetiske.

Efeserbrevet 4:11-13

Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksnet menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.

De forskellige gaverne

GAVE AT MEDDELE VISDOM: *Overnaturlig indsigt*

Gaven at meddele visdom er når Gud i en speciel situation giver en overnaturlig visdom til hvad der skal gøres. Det betyder ikke at du er specielt smart om du får gaven til at meddele visdom, for det er ikke din visdom, men Helligåndens visdom (Eksempel: Apostlenes Gerninger 6:10).

GAVEN AT MEDDELE KUNDSKAB: *Overnaturlig indsigt i fortiden eller nutiden*

Gaven at meddele kundskab er når Gud åbenbarer for dig ting der har sked eller ting der kommer til at ske. Igen så er det vigtig at præcisere at det er tale om ting som du naturligt ikke har nogen mulighed for at kunne vide. (Eksempel: Apostlenes Gerninger 5:1-6)

EVNEN TIL AT BEDØMME ÅNDER: *Overnaturlig indsigt i den åndelige verden*

Evnen til at bedømme ånder er evnen til at forstå hvilken ånd der ligger bag. Ofte så kan mennesker sige noget der i udgangspunktet er rigtig, men der er sagt i en forkert ånd. Når Helligånden giver dig mulighed til at bedømme ånder, så giver han dig en overnaturlig indsigt i den åndelige verden. (Eksempel: Apostlenes Gerninger 16:16-18)

TROENS GAVE: *Overnaturlig tro for ting*

Troens gave er når Gud giver dig en urokkelig tro for en bestemt ting. Forskellen på denne tro og almindelig tro er at når Gud giver dig troens gave, bliver al tvivl fjernet (Markus 11:22-24). Troens gave behøver ikke kun at dreje sig om helbredelse, men også andre situationer hvor en speciel tro er nødvendig.

For di Helligånden bor inde i os, og fordi gaverne er Helligåndens gaver, så har vi alle gaverne i os

KRAFT TIL Å GØRE MÆGTIGE GERNINGER: *Overnaturlig kraft, som ophæver naturlovene*
 Kraft til at gøre mægtige gerninger, er når du ved Helligånden ophæver naturlover. Et eksempel på dette kan være når Jesus går på vandet (Mattæus 14:26) eller mader 5000 (Mattæus 14:13-21).

NÅDEGAVEN TIL AT HELBREDE: *Overnaturlig legedom*
 Når Helligånden giver dig nådegaven til at helbrede så får du en frimodighed når det gælder det at bede for syge. Det betyder ikke altid at de bliver helbrede lige med det samme, men de bliver helbredet. Alle som tror og er fyldt med Helligånden kan bede for syge (Markus 16:16-18), for Helligånden bor i dem og om de lader Ham få virke gennem dem, vil nåde gaven til at helbrede komme til syne når det er behov for det. (Eksempel: Apostlenes Gerninger 9:33-35)

PROFETISKE GAVE: *Overnaturlig (inspireret) tale på en kendt sprog*
 At tale (eller handle) profetisk betyder at tale eller gøre noget inspireret af Helligånden. Det behøver ikke kun at være tale, for ofte i Bibelen ser vi at mennesker også gør profetiske handlinger inspireret af Helligånden.

Mange tror at profetisk tale kun handler om at forudsige fremtiden, men sådan behøver det ikke at være. Jesus siger at Johannes var den største profet som har levet, men han kom aldrig med nogle fremtids profetier (foruden det at Messias skulle komme). Han budskab var et omvendelses budskab inspireret af Helligånden.

Den profetiske dimension er også en af de ting der skal kende tegne den pagt vi lever under nu. Når Peter på pinsefestens dag står frem (Ap.G. 2:15-16) og forklarer hvad der sker, så siger han at det som sker er opfyldelsen af det Joel profeterede om (Joel 3:1-2).

Både i Apostlenes Gerninger 11:27-29 og 21:10-13 ser vi at den først menighed accepterede den profetiske gave både som Tjeneste og som Helligåndens gave. I dag så har det at tale profetisk fået et "dommedags stempel", men i Apostlenes Gerninger 15:32 ser vi at Judas og Silas som profeter formanede og styrket menigheden.

At Paulus i 1. Korintherbrev 14:5 siger den der taler profetisk er større en den der taler i tunger, tror jeg ikke først og fremmest betyder at den som taler profetisk er af højere rang, men at den som taler profetisk er kommet længere. Jeg tror heller ikke det betyder at man kan oppe hover tungetalen, for jeg tror det at tale i tunger og det at tale profetisk hænger sammen (Apostlenes Gerninger 19:6).

En anden gaver der bliver ligestillet med den profetisk gave er gaven til at kunne tyde tungetale (1. Korintherbrev 14:5). Faktisk så opfordrer Bibelen os til at bede om tydning når vi beder i tunger (1. Korintherbrev 14:13), for da kan det blive til opbyggelse for hele menigheden.

FORSKELLIGE SLAGS TUNGER: *Overnaturlig tale på et ukendt sprog*
 Det at tale i tunger er en utrolig vigtig del af det kristne liv, for Paulus siger at den der taler i tunger opbygger sig selv (1. Korintherbrev 14:4). Den personlige tungetalen behøver ikke at være et andet sprog, for der findes forskellige slags tunger. Det findes en tungetale som Paulus siger "ingen" forstår (1. Korintherbrev 12:2) og det findes tungetale som skal tydes (1. Korintherbrev 14:27-28). Uanset så vil du nok ikke forstå det du beder, før Helligånden åbenbarer det for dig.

Det som er spændende med at tale i tunger, er at du kan bede om ting som ligger udenfor din forstand, men som Gud ved om. Du kan bede for ting i din fremtid, længe før det sker og du kan bede for personer du aldrig har mødt før. Du stiller din mund til rådighed så at Gud kan få bede igennem dig.

TYDNING AF TUNGER: *Gengivelse af tungetalens indhold*
 Tydning af tungetale er når Helligånden på overnaturlig vis åbenbarer for dig hvad du, eller nogle andre beder om når vedkommende bede i tunger. Det er ikke en "tolkning" af tungetale, så derfor behøver ikke altid tydningen være lige lang som selve budskabet, men det er en gengivelse af det Gud ønsker at sige gennem tungetalen.

I Apostlenes Gerninger har vi ikke nogle direkte eksempler på tydning af tungetale, andet end at når Helligånden blev udgydt i Apostlenes Gerninger kapitel 2, så kunne mennesker fra forskellige nationer forstå det som blev talt. Men Paulus har det med i sin undervisning og derfor kan vi ikke ignorere det.

Alt er tilgængelig for os

Når Helligånden bor i os, så er alle gaverne tilgængelig for os, for vi har jo gavernes ophav boende i os. Derfor opfordrer også Paulus os til at stræbe efter de åndelige gaver.

1. Korintherbrev 12:31+14:1

Men stræb efter de største nådegaver! ...Jag efter kærligheden, og stræb efter åndsgaverne, men især efter at tale profetisk.

Vores mål er at Helligånden altid kan få virke gennem os, sådan som Han ønsker. Derfor burde vores mål være at fungerer i alle de forskellige gaver, så vi ikke er en begrænsning for Helligånden.

Paulus siger også at når vi kommer sammen så skal det være rom for at Helligånden kan virke gennem de forskellige, sådan at gaverne kommer til syne. Dette er fordi en af gavernes hensigt er "fælles gavn".

1. Korintherbrev 14:26

Hvad da, brødre? Når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, én har en åbenbaring, én har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse.

Målet er at alt som sker skal være til opbyggelse for dem der kommer.

Tjek spørgsmål

1. Hvorfor bør vi lære at fungere i Helligåndens gaver?
2. Hvorfor er vi ikke begrænset til at kun have en eller to af Helligåndens gaver?
3. Hvilke fem punkter lærer 1. Korintherbrev 12 os om Helligåndens gaver?
4. Hvad er forskellen på Tjenestegaverne og Helligåndens gaver