

# Lev i det overnaturlige

## Gud har skabt dig til at leve et overnaturlig liv

Nogle mennesker bliver rigtig interesseret når man taler om det at leve et overnaturlig liv, mens andre forbinder det med at være overnaturlig med det at være unaturlig.

Men at leve et overnaturlig liv betyder ikke at du må opføre dig skørt og unaturlig. **Gud har ikke kaldt dig til at være unaturlig, men Han ønsker du skal være overnaturlig.**

## IKKE VÆR NATURLIG

Men at vi ikke skal være unaturlige betyder ikke nødvendigvis at vi altid skal leve op til det andre kalder "naturligt"

At være naturlig er at leve i henhold til de normer og regler som samfundet rundt dig mener er normalt.

Det er også at leve med en forståelse af at man har visse naturlover som begrænser os, og lever man et naturlig liv sætter man sig ikke op imod disse lover.

Men vi som kristne bliver på ingen måde opfordret til at leve i henhold til de normer og regler samfundet (eller denne verden) lægger på os.

*Romerbrevet 12:2*

*Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne. (Galaterbrevet 1:10 + 1. Johannes 2:15)*

Når Jesus giver os missionsbefalingen så beder Han os også om at gøre ting som går imod naturlovene.

- Vi bliver bedt om at helbrede syge og kaste ud dæmoner (Markus 16:17-18)
- Vi bliver lovet overnaturlig beskyttelse (Markus 16:17-18)
- Vi bliver bedt om at vække op døde (Mattæus 10:8)
- ...og at gøre de samme, ja endog større gerning er Jesus selv gjorde når Han gik her på jorden (Johannes 14:12)

Den mest overnaturlige person i Bibelen er Jesus, for Han var 100% Gud samtidig som Han var 100% menneske.

Men når man ser på Jesu liv, så ser vi at Han selv om Han var Gud så færdes Han på en meget naturlig måde blandt mennesker.

Han var ikke naturlig i den forstand at Han ikke turde at gøre ting som var utraditionelt., for farisæerne anklagede Ham igen og igen for at bryde deres regler.

Det var mange ting Han gjorde som udfordret de religiøse, men det står at syndere og toldere godt kunne lide at være sammen med Ham (Lukas 15:1-2)

At være født på ny og fyldt med Helligånden er i aller højeste grad overnaturlig og Gud ønsker du skal leve ud det nye livet som er inden i dig.

Hele den nye pagt er overnaturlig og når Joel profetere om den, så siger Han at nogle af de ting som skal kendetegne den ting som drømmer, syner og profetisk tale.

Ja, du skal ikke læse længe i Bibelen for at forstå at Gud er en overnaturlig Gud som gør overnaturlige gerninger gennem almindelige mennesker.

Det vi skal se på i denne lektion er fire sandheder som vil gøre det nemmere for dig at opleve Guds overnaturlige kraft fungere i dit liv.

*Hvad du tror har nemlig meget stor indflydelse på hvad du vælger at gøre og hvad du gør har stor indflydelse på hvor meget af Guds kraft du kommer til at opleve.*

## 1. Når vi forkynder evangeliet så vi Jesus mest sandsynlig åbenbare sig som den vi forkynder Ham at være

Dette betyder ikke at om du forkynder Jesus som at være noget Han ikke er, så kommer Han til at blive det. Men Paulus siger i Romerbrevet 10:17 at troen kommer af forkyndelsen og den side af Jesus vi vælger at fokusere på er den side Han vil åbenbare.

**Markus 16:20** siger at "...Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet".

Gud stadfæstet det ord de forkyndte og det samme vil Han også gøre for dig. Det er derfor det er så vigtigt at forkynde et fuldt evangelium.

Mange forkynder Jesus som frelser og det er uden tvivl den vigtigste siden af Evangeliet. Kun denne delen af evangeliet er god grund til at juble.

Men ved at de udelader at forkynde Jesus som en helbreder, så oplever de heller ikke Jesus mirakuløse helbredelses kraft i deres tjeneste.

Andre forkynder mest om Jesus som en helbreder, og de opleve mange bliver helbredet, men mange af dem som bliver helbredet oplever ikke Guds frelsende kraft.

## 2. Guds suveræne vilje virker gennem dig

Mange har den forståelse af at Guds vilje altid sker automatisk, men dette er ikke tilfælde.

Jesus bad os ikke bede "Komme dit rige, ske din vilje..." kun fordi det lød smukt. Nej, Gud ønsker at arbejde sammen med os når det kommer til Hans vilje her på jorden.

Et andet godt eksempel er Daniel. Når han ud fra profeten Jeremia forstod at Israel tid i fangenskab var ved at være slut, så sat han sig ikke ned med hænderne i fanget. Han begyndte at faste og be.

Det er begivenheder der Gud kommer til at gøre uanset om du beder eller ej (som fx Jesu genkomst). Men selv disse begivenheder siger **2. Petersbrev 3:12** at vi kan fremskynde.

I **Lukas 18:1-8** fortæller Jesus lignelsen om enken og den uretfærdige dommer. Jeg tror ikke at denne uretfærdige dommer er et billede på Gud for Jesus fortæller at denne uretfærdige dommer hverken frygtet Gud eller mennesker. Men Jesus fortæller lignelsen for at lære sine disciple om bøn.

*Lukas 18:1-7*

*Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min modpart! Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv: Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun voldet mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.« Og Herren sagde: »Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente?*

### 3. Gud handler ud fra den målestok vi bruger

Det er mange religiøse tankemønstre som hindrer mennesker fra at opleve Guds kraft blive en virkelighed i vor hverdag. En af disse tankemønstre er idéen om at vi ikke har noget indflydelse på hvad eller hvor meget Gud giver os.

Når mennesker i nød kom til Jesus for hjælp, så ser vi ofte at Han spurgte dem: "...hvad vil du jeg skal gøre for dig?". Dette var ikke fordi Jesus ikke vidste hvad deres behov var. Men han gav dem en check og bad dem fylde ud beløbet.

Når man siger dette så vil det religiøse rejse sig i mange mennesker og protestere. De vil sige: "Vi kan jo ikke bare fylde ud 10 millioner og forvente at Gud vil svare vores bøn!". Vel, hvis du virkelig har behov for 10 millioner så siger Bibelen i **2. Korintherbrev 9:8** at: "Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt" - og det siger Paulus i forbindelse med penge

Faktisk så går Jesus så langt at Han siger at om du havde 10 millioner, så ville måde du brugte dem på være med til at afgøre om Gud kunne betro dig med virkelige rigdommer (Lukas 16:9-13).

*Lukas 16:11*

*Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi?*

I 2. Kongebog 4 kan vi læse om Elisa og den fattige enke. Når Hun beder profeten om hjælp får hun til svar

*2. Kongebog 4:2-6*

*Elisa spurgte hende: »Hvad kan jeg gøre for dig? Fortæl mig, hvad du har derhjemme.« Hun svarede: »Din trælkvind har ikke andet end en lille krukke olie.« Han sagde: »Gå ud og bed alle dine naboer om nogle krukker; det skal være tomme krukker, og der må ikke være for få af dem. Gå så hjem og luk døren bag dig og dine sønner, og hæld olien over i alle krukkerne, og stil dem til side, efterhånden som de bliver fulde.« Hun forlod ham og lukkede døren bag sig og sine sønner. De rakte hende krukkerne, og hun hældte i. Da krukkerne var fyldt, sagde hun til sin søn: »Ræk mig en krukke til!« Men han svarede: »Der er ikke flere.« Så standsede olien.*

Hun fik lige så meget som det hun havde forberedt sig på at modtage og på samme måde spille vores forventning til Gud ind på hvor meget vi får.

### Hos Gud er der ingen skiftende skygge

Nogle gange får man indtryk af at mennesker tror Gud Jehova er lig muslimernes Alla. Koranen siger at man aldrig kan være helt sikker på hvad Alla kommer til at gøre, men i Bibelen ser vi at Jehova er en Gud som sætter sin ære i at Han er til at stole på.

Det er derfor vi kan tro på Gud Jehova med den type tro som Hebræerbrevet 11:1 taler om.

*Jakob 1:17*

*Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge.*

Guds humør svinger ikke i den forstand at Han på mandag kan være glad og give dig det du beder om, men på onsdag måske har en dårlig dag og derfor ikke gider at høre din bøn.

Nogle beder som om de tror de må trygle bønesvaret ud af Guds hænder, men det er ikke tilfælde. Vor bøn forandrer ikke Gud, men den forandrer os.

Gud vil mere end gerne give dig det du beder om, men nogle gange så må du blive ved i bøn, så bønnen kan forvandle dig og gøre dig i klar til at tage i mod det Gud hele tid har ønsket at give dig.