

Åndelig kamp

Fordi vi lever i en meget materialistisk del af verden så har vi ofte problemer med at forholde os til at der findes en åndelig virkelighed. Men Bibelen er meget tydelig på at der findes en åndelig verden og at denne åndelig virkelighed har indflydelse på den fysiske virkelighed. Faktisk siger Bibelen at det fysiske vi kan se oprindeligt kommer ud af den åndelig virkelighed som vi ikke kan se.

Hebræerbrevet 11:3

*Idet vi tror på Gud, forstår vi, at universet blev skabt på hans befaling; at det synlige blev til af det usynlige.
(Bibelen på hverdagsdansk)*

Når man læser i Bibelen så ser vi mange forskellige åndelige skabninger. Vi læser om engle, keruber, serafim, dæmoner, onde ånder, fyrster og ærkeengle. Disse skabninger har på forskellige niveauer været med til at sætte sit præg på historien og på menneskers tilværelse.

Du er en del af en åndelig kamp

Som kristne burde vi være opmærksomme på at vi faktisk er midt i en meget virkelig krig der nu for alvor begynder at tilspidse sig. Mange går rundt midt i kampzonen og siger "fred, fred og ingen fare" uden at de faktisk selv ved at de er under angreb.

1. Peterbrev 5:8-9

Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge; stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.

Djævelen ved at hans tid er kort og han arbejder derfor intensivt for at forføre så mange mennesker som muligt. Om vi ikke er på vagt kommer vi hurtigt til at blive et offer for hans snigløb.

Men Gud har ikke overladt os til os selv. Han har givet os den kraft og autoritet vi behøver, og han har givet os sin egen rustning så vi kan blive stående når djævelens dæmoner angriber.

Lukas 10:19

Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer.

Efeserbrevet 6:10-12

I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.

Du skal være offensiv

Når man taler om åndelig kamp så har mange kristne et billede af at vi er under angreb, og at vi må forsvare os i håbe om at overlever. Men dette er ikke den holdning Gud ønsker vi skal have. Han siger om sin menighed at den skal være en offensiv menighed der angriber helvedes porte.

Mattæus 16:18-19

Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.»

Grunden til at så mange kristne taber den ene åndelige kamp efter den andre er fordi de venter helt til fjenden angriber. Når de så er under angreb løfter de panisk troens skjold og håber de overlever.

Skal man vinde kampen må man være "... årvågne og på vagt..."; prat til at angribe så hurtig man ser djævelens dæmoner forsøger at nærme sig. Dette er forskellen på en kristen som lever i sejer og en der lever i nederlag. En sejrende kristen er en der går til kamp så hurtig djævelen nærmer sig; ikke en der sidder passivt og venter til djævelen er så nær at han står lige ved din side.

Fristelser er åndelige angreb

Fordi mange kristne har en sådan passiv holdning falder de i synd igen og igen. Når den fristende tanke kommer går de ikke til angreb, men venter til den har sat sig så fast i deres tanker at den fører dem til fald.

Paulus siger at tanker skal tages til fange under lydighed imod Kristus, og det kampvåben vi har fået til at gøre det med er Guds ord (Efeserbrevet 6:17).

2. Korintherbrev 10:3-5

Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som verdslige mennesker. Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydige fange hos Kristus,...

Dit sind er en kampzone

Når Jesus døde på korset så afvæbnet han djævelen og alle hans dæmoner. Det vil sige at de faktisk er våbenløse. Men mange kristnes problem er at de ikke ved at fjenden allerede er besejret.

Kolossenserbrevet 2:14-15

Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.

Djævelen kaldes for løgnes fader og løgn er en af de ting han er en mester i. Han ved han er besejret, men han ved også at om han kan få dig til at tro han ikke er besejret, så vil han stadig kunne vinde kampen.

Når vi som kristne møder modstand eller åndelig kamp så behøver vi ikke blive rammet af frygt og kæmpe panisk for at overleve. Guds ord siger at alt vi behøver at gøre er at STÅ ham imod.

Jakobsbrev 4:7

I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

Nøglen til at vinde sejer over djævelen er at

1. Være underordnet Gud
2. Stå ham imod

Hvorledes foregår kampen?

Når djævelen sender sine pile imod os kristne så sender han dem i form af tanker i vores sind. Når vi begynder at tænke på disse tanker så påvirker disse tanker vore følelser og når vi som mennesker føler noget, har vi meget nemt med at handle i henhold til hvad vi føler.

Derfor taler Guds ord rigtig meget om det at tænke og tale rigtig. Faktisk så går Bibelen så langt at den siger at om vi forandre hvad vi tænker så forvandles vi.

Romerbrevet 12:2

Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.

Ordsprogenes Bog 4:23

Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.

Ordet som fra grundteksten bliver oversat med "hjerte" i Ordsprogenes bog 4:23 er ordet "labe" som betyder en sammenfatning af tanke, vilje og følelser.

Djævelen ved at vores TANKER skaber FØLELSER og at når vi føler noget så HANDLER vi nemt i henhold til hvad vi føler. Derfor søger han hele tiden at påvirke menneskers TANKER ved at kontrollere hvad de SER. For han ved at hvad vi SER vil skabe TANKER, som igen skaber FØLELSER og som igen fører til HANDLING.

Fordi vi lever i den verden vi lever i kan vi ikke undgå at det bliver sået ukrudt i vores sind og derfor er det desto mere vigtig at vi hele tiden lader vores sin fornye. Samtidig så må vi også være på vagt så vi ikke bare følger vore følelser fordi vi føler noget.

Det betyder ikke at vi skal ignorere hvor følelser, men det betyder at vi ikke skal lade følelserne være det som styrer os.

Hvad vil det sige at stå djævelen imod?

At stå djævelen imod betyder at ikke give efter når han sender sine ideer ind i vores sind. Vi kan registrere at der pågår en kamp, men vi kan også vælge at STÅ IMOD faste i troen på at Jesus har vundet en evig sejer.

Efeserbrevet 4:26-27

Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen.

Når vi giver PLADS for de tanker og følelser som djævelen angriber os med, så opnår han det han ønsker og vinder derfor kampen. Men når vi bliver STÅENDE og ikke GIVER EFTER for hans snigløb, så vil vi vinde kampen; for Guds ord lover os at om vi STÅR djævelen imod så vil han fly fra os.

Det vi skal gøre er at holde vore tanker fokuseret på det Guds ord siger og ikke lade os distrahere af "bølgerne" rundt os. Når vi flytter vores blik fra Jesus og til de ting problemer der omgiver os, så vil vi som Peter begynde at synke.

Filipperbrevet 4:8

I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.