



Finlandsgade 53,
7430 Ikast

Telefon: 40 78 78 29
Internet: www.mjkk.dk
E-mail: info@mjfk.dk

JESU GENKOMST

Om du er opvokset i en kristen sammenhæng har du helt sikkert hørt det mange gange – ”Jesus kommer snart!”. Så går det nogle år og ingen ting sker, men stadig hører man nogle få der fortsat holder fast i proklamationen. Efter som årene går så begynder man mere og mere at trække assosiationer til historien om drengen der råbte ”Ulv, Ulv!”. Så for at undgå at mennesker skal blive skuffet og at en selv måske kommer til at blive stemplet som lidt naiv, så holder man sig helt borte fra emnet.

Men Bibelen siger at vi skal leve i en forventning om at Jesus snart kommer igen, og det til trods for at det har gået over 2000 år. Selv om vi ikke kender dagen eller timen, så har vi fået en befaling om at arbejde som om Jesus kunne komme når som helst.

Mattæus 24:46-48

Lykkelig den forvalter, som trofast er i gang med at udføre sit arbejde, når hans herre vender tilbage. Det siger jeg jer: Hans herre vil give ham ansvaret for alt, hvad han ejer. En dårlig forvalter tænker derimod: ”Det varer nok længe, inden min herre viser sig.”

Når det gælder vores forhold til Jesus genkomst

har Bibelen følgende retningslinjer:

1. **Vi ved ikke præcis når Han kommer, men vi skal sørge for at altid være klar.** (Mattæus 24:44 + 25:13 + Lukas 12:40)

Markus 13:33

Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde

2. **Selv om vi ikke kender dagen eller tiden, så skal vi kunne vide at tiden nærmer sig.** (Lukas 21:29-31 + Markus 13:29)

1. Thessalonikerbrev 5:4

Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv.

3. **Vores fokus skal ikke være hvornår og hvorledes, men vi skal fokusere på det vi er blevet kaldt til at gøre**

Apostlenes Gerninger 1:7-8

Jesus svarede: »Det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som Faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja, helt til verdens ende.«

Ingen kender dagen eller timen

Mattæus 25:1-13

Jesus fortsatte: »Lad mig fortælle en historie om Guds riges komme. Der var ti unge piger, som tog deres olielamper og gik ud for at møde en brudgom, de kendte. Fem af dem bar sig tåbeligt ad, de andre fem havde tænkt sig om. De første fem tog ganske vist deres lamper med, men de tog ingen ekstra olie med, hvorimod de sidste fem tog ekstra olie med til lamperne. Da brudgommen lod vente på sig, blev alle de unge piger trætte og faldt i søvn. Men ved midnatstid lød råbet: 'Brudgommen er på vej! Kom ud og mød ham!' Alle pigerne vågnede og tjekkede deres lamper. De fem, der ikke havde taget olie med, opdagede, at deres lamper var ved at gå ud. De bad derfor de fem andre om at få noget af deres olie. Men de andre svarede: 'Vi har ikke nok både til os og jer. I må hellere løbe hen til købmanden og købe noget selv.' Mens de var henne for at købe olie, kom brudgommen. De fem, der var parat, gik sammen med ham ind til bryllupsfesten, hvorefter døren blev lukket. Senere kom de andre fem og stod udenfor og råbte: 'Herre, luk op for os!' Men han svarede: 'Det siger jeg jer: Jeg kender jer ikke!'« »Vær altid parate,« sagde Jesus, »for I kan ikke vide, hvornår jeg kommer.«

Bibelen er meget tydelig på at ingen ved lige nøjagtig når Jesus kommer igen, og jeg tror det er en grund til at vi ikke skal vide lige præcis hvornår det sker. For om det stod klart og tydeligt at Jesus kom igen den 21. december, så havde nok rigtig mange ventet til den 20. december før de havde begyndt at gøre sig klar.

Men når man læse lignelsen om de ti unge piger i Mattæus 25, så ser man at dem der havde planlagt at gøre sig klar i sidste øjeblik faktisk ikke var klar til at møde brudgommen.

Jesu opsummering af historien er "Vær ALTID parate" og det er netop en sådan holdning at Gud ønsker vi skal leve med. Derfor giver Han os heller ikke en bestemt dato, for om Han havde gjort det, var det mange der havde levet sit eget liv og planlagt at gøre sig klar lige i sidste øjeblik - og i følge Jesus er man ikke klar om man har en sådan holdning.

2 ting som hindrer os i at have en "altid parat" holdning

1. DISTRAKTIONER

Når man skal deltage i et løb så er koncentration utrolig vigtig om man ønsker at vinde. Når du ser dem som løber under de olympiske lege, så ser man at mens de løber så tænker de kun på en ting - og det er at vinde løbet.

1. Korintherbrev 9:24-25

Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrprisen? Løb sådan, at I vinder den! Men enhver idrætsmand er afholdende i alt - de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner.

Gud ønsker vi skal løbe for at vinde vor sejrpris, men om vi lader ting distrahere os så kommer vi ikke til at vinde løbet. I Markus 4:15-20 afslører Jesus tre ting som ønsker at distrahere os og kvæle Guds ords effekt i vore liv, så vi ikke bærer frugt. Disse tre ting er:

1. Rigdommens blænderværk
2. Denne verdens bekymring
3. Lyst til alt muligt andet.

For os som lever i den vestelige verden er dette meget aktuelle faremomenter som vi bør være opmærksomme på. Når man læser Jesu lignelse i Mattæus 25 ser vi at alle 10 aktivt ventede på brudgommen, men det var kun 5 af dem som faktisk var klar.

Bibelens advarsler er der af en grund og vi gør smart i at tage dem til efterretning. Jakob kalder Guds ord for et spejl og det er for at vi skal spejle vore egne liv efter det.

2. KOMFORT

De siger du faktisk kan dræbe en frø uden at den selv mærker den dør. Det kan du gøre ved at lægge den i en gryde med koldt vand og derefter langsomt øge temperaturen. Tilsidst vil vandet koge, frøen er død og den var hele tiden uvidende om at den nu var i færd med at miste livet. Måske syntes den endog det var behagelig at temperaturen øgede.

Jeg tror ikke Gud ønsker vi skal gå rundt og pine os selv med det formål at ikke blive for komfortable. Vi har lov til, at med god samvittighed, nyde de velsignelser Gud giver os. Men samtidig må vi ikke blive så fascineret af velsignelsen at vi glemmer at udføre det opdrag vi er sat til at udføre.

2. Timotheus 2:3-4

Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat. Ingen, der går i krig, og som vil vinde anerkendelse hos den, der hvervede ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål.

Paulus opfordring til Timotheus er ikke en opfordring der bliver talt meget om i kirkerne i dag. Vi vil meget heller høre at Gud elsker os, at Han vil velsigne os og at Han ønsker vi skal have det godt på alle måder.

Alt dette er sant, men det er kun sant set i perspektiv af evigheden. Ja, Gud ønsker at du skal have det godt, og derfor vil han tillade at du møder lidt modgang her i livet så du kan vinde en større sejerkrans når går ind til det evig liv. At Gud ønsker du altid skal have det godt, betyder ikke at du hele dit liv kommer til at sejle på en lyserød sky og ikke møde nogen modgang.

Om du lever helhjertet for Gud, så lover Bibelen at du kommer til at opleve forfølgelse, men for os er ikke forfølgelse en trussel - det er et løfte om velsignelse.

2. Timotheus 3:12

Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.

Her i den vestlige verden behøver vi blive fri tanken om at det ikke skal koste noget. Fordi vi har haft et fejl fokus når det kommer til Guds nåde, har mange fået en forståelse af at alt skal blive os serveret uden at det skal koste os noget.

Komfort er en god ting når du skal hvile dig, men komfort kan også hurtig få dig til at sove. Alle behøver vi perioder hvor vi kan hvile os, men om du hviler dig for længe kommer du til at falde i søvn.

Vi skal tyde tidens tegn

Det kan måske virke som en modsætning, men at kunne tyde tidens tegn er ikke det samme som at sætte dato på hvornår jorden går under. Vi kan ikke vide dagen eller timen, men Bibelen giver os nogle meget tydelige tegn at se efter for at vide hvornår tiden nærmer sig.

Markus 13:29

Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren.

Når man taler om disse ting så tror jeg mange blander Jesu andet komme og borttrykkelsen. Når det kommer til Jesu andet komme, så tror jeg man kan vide ganske sikkert hvornår det sker, men når det gælder borttrykkelsen tror jeg ikke vi kan være lige sikre.

3 forskellen på borttrykkelsen og Jesu andet komme

1. Når de kristne borttrykkes skal vi møde Jesus i skyerne (1. Thess. 4:17), og når Jesus kommer igen skal vi komme med Ham (Åp. 19:14 + Jud. 1:14-15)
2. Borttrykkelsen sker før den store trængsel (1. Thess. 5:9), men Jesu andet komme sker efter den store trængsel (Åp. 3:10).
3. Ved borttrykkelsen så skal de som borttrykkes forvandles (1. Kor. 15:50-52), og ved Jesu andet komme skal hver et øje se Ham (Matt. 24:29-30)

Jeg tror det er vigtig at skille mellem borttrykkelsen og Jesu andet komme, for Bibelen er tydelig på at vi skal have en "altid parat" holdning. Før Jesus andet komme sker er det konkrete verdensbegivenheder som skal ske, så om Jesu andet komme og borttrykkelsen er det samme, så behøver man ikke den samme "altid parat" holdning.

At Jesus i Mattæus 24 giver os nogle hint om hvornår enden er nær er ikke en grund til at ikke have en "altid parat" holdning, for det er jo lige i denne sammenhæng at Jesus siger at vi skal have en "altid parat" holdning.

Personlig tror jeg Jesus i denne sammenhæng beder sine disciple om at altid være parat, fordi han ved at borttrykkelsen vil finde sted før verdens ende. Verden begivenhederne kommer til at forsætte efter vi er blevet borttrykket, men det er ikke sikkert vi kommer til at opleve alle af dem.

Hvad skal vi gøre mens vi venter?

For mange bliver dette med verdens ende og Jesu genkomst en så stor fascination at de helt glemmer det opdrag vi er blevet givet. Disciplene var også meget optaget af profetierne og da specielt dem der gjaldt Israels genoprettelse. Men Jesus bad dem om at overlade dette til Gud, også skulle de fokusere på den opgave Han lige havde givet dem.

Apostlenes Gerninger 1:6-8

Mens de nu var sammen, spurgte de ham: »Herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel?« Han svarede: »Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.«

Jesu kommer igen, så det behøver vi ikke at bekymre os over. Om vi bliver borttrykket før, under eller efter den store trængsel vil vi en dag finde ud af. Men indtil den dag, så lad os fokusere på det kald Han har givet os, og på den måde fremskynde den dag.

2. Peterbrev 3:11-12

Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer og elementerne komme i brand og smelte.

1. Thessalonkierbrev 4:17

Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.

Johannes Åbenbaring 19:14

Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder.

Judas 1:14-15

»Se, Herren kommer omgivet af sine titusinder af hellige v15 for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for alle de ugudelige gerninger, de har begået,

1. Thessalonkierbrev 5:9

For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus,

Johannes Åbenbaring 3:10

Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, der bor på jorden.

1. Korintherbrev 15:51-52

Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

Mattæus 24:29-30

Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.

Hvad er så tegnene på at Jesu komme nærmer sig?

Falske profeter

Selv om det i alle år har været falske profeter så har det aldrig været så mange som der findes i dag. Bare i løbet af de senere år har vi haft både Jim Jones, David Koresh og inden for New Age bevægelsen så taler man meget om at opnå Kristus bevidsthed. Om du på Google søger over hvem som har påstået at de var Messias så finder du en lang liste.

Mattæus 24:5,11

Mange vil komme og påstå, at de er Messias, og de vil føre mange mennesker på vildspor... Mange falske profeter vil dukke op, og de vil føre mange vild.

Kriger

Mange vil måske sige: "Men der har jo altid været kriger på jorden" og det er sandt. Men det har aldrig været så mange kriger som i dag og bare i løbet af de sidste 100 år så har vi haft 2 verdenskriger.

Mattæus 24:6-7

I vil høre om uro og krigshandlinger rundt omkring, men lad det ikke skræmme jer. Den slags er uundgåeligt, men det er endnu ikke afslutningen. Folk og nationer vil bekrige hinanden,

I dag hører vi om krig i nyhederne næsten daglig og hele verden følger spændt med på hvad der sker i mellem østen.

Hungersnød, pest og jordskælv

Hungersnød og pest er også næsten daglige en del af nyhedsbillede. Det er ikke kun i Afrika at man i dag hører om pest, men bare de sidste år så har vi haft både fugle- og svine influenza. Hungersnød og pest er jo også et naturligt resultat i krigshærgede land.

Mattæus 24:7

Folk og nationer vil bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv.

Forfølgelse

Selv om vi til nu ikke oplever den stor forfølgelse her i vesten så ved vi at der er mange steder i verden hvor kristne oplever stærk forfølgelse. Om man bor i land som Kina eller Saudi Arabien må man være indstillet på at måske miste livet om man ønsker at leve som en kristen. Det har aldrig blevet dræbt så mange kristne som i dag.

Mattæus 24:9

I vil blive forfulgt, og mange vil blive dræbt. I vil blive hadet af alle folkeslag, fordi I hører mig til

Mere lovløshed og kærligheden skal blive kold

Lovløshed og rå ondskab er i dag blevet en del af samfundet på en måde som for 50 år siden ville vært helt utænkelig. Unge bruger telefoner (Happy Slapping), og internet til at promotere sin ondskab. I dag er det næsten blevet "sejt" om man er lidt på kant med loven.

Mattæus 24:12

Efterhånden som ondskaben breder sig, vil kærligheden blive kold hos mange.

Samfundet er blevet utrolig egoistisk, men for at dække over sin egoisme så giver man det nye navn som "selvrealisering". Det handler om at leve livet, opnå noget og om nogle af ens nærmeste skulle vise sig at være en hindring, så skiller man lag.

Evangeliet skal forkyndes til alle folkeslag

Man kan måske diskutere om alle folkeslag i dag har hørt evangeliet, men det som i alle fald er helt sikkert er at med dagen teknologi så er dette langt fra umuligt.

Mattæus 24:14

Og glædesbudskabet om Guds rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre det - og så vil afslutningen komme.

Pauls beskrivelse af den sidste tid

Når man læser Paulus beskrivelse af tiden før Herren kommer igen, så ser man en skæmmende lighed med den tiden man lever i.

2. Timotheus 3:1-5

Du skal vide, Timoteus, at den sidste tid, før Herren kommer igen, bliver en meget vanskelig tid. Folk vil kun tænke på sig selv og deres penge. De vil være arrogante og store i munden. De vil spotte Gud og gøre oprør mod deres forældre. De vil være utaknemmelige og respektløse, afstumpede og hårdhjertede. De vil være sladderagtige, hæmningsløse, brutale, uden ønske om at gøre godt, forræderiske, fremfusende og hovmodige. De vil være mere opsat på at søge fornøjelser end på at søge Gud. De vil have en overfladisk religiøsitet, men vil ikke have noget med Guds kraft at gøre. Hold dig fra den slags mennesker.

1. Folk vil kun tænke på sig selv og deres penge
2. Folk vil være arrogante, store i munden og spotte Gud
3. Folk vil være oprørske mod forældre, utaknemmelige og respektløse
4. Folk vil være afstumpede og hårdhjertede
5. Folk vil være sladderagtige
6. Folk vil være hæmningsløse og brutale
7. Folk vil være forræderiske, fremfusende og hovmodige
8. Folk vil have en overfladisk religiøsitet

En anden ting som Paulus siger skal kendetegne tiden før Jesus kommer igen er åndelig frafald og det er også noget man tydelig ser i kirkerne i dag.

1. Timotheus 4:1

Helligånden gør det helt klart, at i den sidste tid, før Jesus kommer igen, vil nogle af de kristne tage afstand fra troen. I stedet vil de blive ivrige tilhængere af lærere, hvis undervisning er inspireret af bedrageriske og dæmoniske ånder.

I dag så ser vi at New Age filosofier sniger sig ind i kirkerne og mange prædikanter bruger emner som minder mere om personligheds udvikling end om Bibelsk teologi.

Bibelsk profetier som tyder på at tiden nærmer sig

Foruden Jesu ord om de sidste tider og Paulus advarsler så har vi også i Bibelen flere profetier som i den senere tid er blevet opfyldt.

En hær på over 200,000,000

En hær på over 200,000,000 har aldrig eksisteret før Kina i 1960 kunne slå fast at de havde en så stor hær.

Et genrejst Romerrige

Et af de tegn som skal se før antikrist kan komme til magten er et samlet Europa og dette kan man læse om i Både Daniel kapitel 2 og 7

Hebraisk skal igen blive Israels sprog

I Sefanias bog 3:9 står der en profeti om at Gud vil rense Israels folk tale. På grundteksten så kommer det tydeligere frem at de skal vende tilbage til deres oprindelig sprog. Helt frem til 1948, da Israel fik sit land igen så var Hebraisk et dødt sprog.

Tempelet skal genbygges

Der er mange endetids profetier der er afhængig af at Tempelet må genrejses (Johannes Åbenbaring 11:2 + Daniel 9:27). Det som er specielt spændende nu er at både Jøder og Muslimer har begyndt at planlægge Tempelets genrejsning. De siger også at de ikke tror det vil tage mere end et år at får det bygget sådan som det oprindelig så ud.

Kundskaben skal blive stor og mange skal rejse rundt i verden

I løbet af en uge med New York Times, får man præsenteret mere information end en man i det 18'ende århundrede fik præsenteret i løbet af ens levealder. Mennesker i dag bliver bombarderet med information, og det forventes at vi kan mere og mere. De fleste der bor i vesten i dag har besøget op til flere land, og det at rejse til udlandet er i dag blevet helt almindelig.

Daniel 12:4

Når du er færdig med at nedskrive denne beretning, Daniel, skal du forsegle bogen, indtil tiden er inde. Mange vil rejse rundt i verden, og kundskaben vil blive stor.

De Etiopiske Jøder skal vende tilbage

Sefanias Bog 3:11

Fra landet bag Nubiens floder kommer mit spredte folk, mine tilbedere, med offergaver til mig.

I 1984 sørgte Operation Moses for at 15,000 Etiopiske jøder, som befandt sig i flygtningelejrer i Sudan, kom tilbage til Israel. I 1991 blev der fragtet 20,000 Etiopiske jøder direkte fra Etiopien og i 1999 blev ca. 3,000 Jøder fra Nord-øst Etiopien fragtet til Israel.

Jøderne kommer tilbage fra Rusland og de ellers andre lande

I 1970 og 1980 årene var der masse udflugt af Jøder fra Rusland til Israel. I de senere år så har tusindvis af Jøder vendt tilbage til sit land. Dette er et tydelig tegn på at tiden nærmer sig og er profeteret i Jeremias 23:7-8

Dyrets mærke

Den 10. maj 2002 blev en familie i Florida prøvekaniner for det som kaldes VeriChip. Det er en lille chip, på størrelse med et ris korn, som indplantes i højre hånd eller i panden. Man ved ikke sikkert om dette er dyrets mærke, men det er uanset med til at forberede folk.

Johannes Åbenbaring 13:16-17

Uhyret sørgede for, at alle mennesker, høje som lave, rige som fattige, slaver såvel som frie, fik dets mærke på deres højre hånd eller på panden. Ingen kunne købe eller sælge noget, medmindre de havde det mærke på sig. Mærket var det første uhyres navn, eller rettere det tal, som stod for dets navn.

Global kommunikation

I Johannes Åbenbaring 11:3,7-10 står der om to vidner der bliver dræbt. I vers 9 står der at "Mennesker fra alle folkeslag og sprog vil se på deres lig". Det står også i Johannes Åbenbaring 1:7 at alle skal se Jesus når han kommer igen. Før TV og Internet var dette umuligt.

En forenet verden

Antikrist mål er verdensherredømme og allerede i dag ser man konturer af en samlet verden. Ved et af de seneste G8 møder viste Ruslands præsident Dmitry Medvedev frem prøve eksemplaret til en verden valuta.