

# VOR HOLDNING TIL DENNE VERDEN

I Bibelen læser vi flere steder at det tales om denne verden, og de gange Bibelen omtaler denne verden så er det aldrig positivt. Men hvad er det egentlig Bibelen taler om når det taler om denne verden? Forvirring på dette punkt har ført til at mange kristne næsten isolerer sig fra samfundet rundt dem, men det er ikke Guds vilje.

Men siden Bibelen siger at det ikke kun er Gud som har indflytelse på vores samfund, så burde man også være bevidst hvorledes den påvirker os. Bibelen siger at denne verden er i den ondes vold, og om man ser på hvilken retning samfundet bevæger sig så forstår man at Bibelen taler sant når den siger at djævelen er denne verdens gud.

Men for os kristne er det faktisk ikke djævelen som er vores største problem, for han er allerede besejret på korset. Når vi er frelst og født på ny så har vi autoritet over den onde, men vi lever stadig i et legeme som er besmittet af synden. Dæmoners magt over mennesker kan man bryde, men man kan ikke kaste ud kødet.

Dette gør at vi ofte kan opleve en dragning til begge sider. På den ene siden så ønsker vi at gøre det gode, som vi ved Gud ønsker at vi skal gøre. På den andre siden så ønsker vores kød at udfolde sig.

Mange tænker måske kun på åbenlyse synder som seksuel umoral, mord og tyveri, når de tænker på kødets gerninger. Men kødets lyst er ikke altid lige åbenlyst syndige.

## *Galaterbrevet 5:19-21*

*Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selvished, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.*

Djævelen ved godt at hans magt er brudt, men han ved også godt at selv om vi er født på ny, så har vi stadig det samme kød. Han søger derfor han at stimulere de punkter hvor han ved vore svagheder ligger, for han ved at vi nemt giver efter for det vi føler.

## *Jakob 1:13-15*

*Men ingen, som bliver fristet, må sige: »Jeg bliver fristet af Gud;« for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker én; når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.*

## *1. Timotheus 5:5*

*men den, der fører et udsvævende liv, er levende død.*

Djævelen kan ikke tvinge dig til at synde, men ved brug af denne verden vækker han begær og sår ind negative ting i mennesker sind. Når disse ting få lov til gro vil de vokse op og blive til handlingsmønstre i menneskers liv.

## En verden i den ondes vold

Her kommer vores forhold til denne verden ind. Nogle kan måske blive lidt forvirret, fordi nogle steder i Bibelen så står det at "Jorden og alt, hvad der er på den, tilhører Herren, hele verden og alle, som bor i den" (Salme 24:1). Andre steder så står det at "hele verden er i den Ondes magt" (1. Johannes 5:19).

Jorden som en fysisk planet tilhører Gud, for Han har skabt den, men denne verdens "ånd" ligger i den ondes magt. Det vil sige denne verdens riger og den magt der styrer og influerer samfundet. Når vi forkynder evangeliet er det derfor en kamp der foregår mellem mørket og lyset.

Gud kommer til at regere på jorden, men når djævelen fristet Jesus så var fristelsen at kunne regere uden at gå vejen om korset.

*Lukas 4:5-6*

*Derefter tog Djævelen ham med et andet sted hen, og i et glimt viste han Jesus alle verdens lande. Så sagde han: »Jeg vil give dig magt over al den herlighed, du ser. Den tilhører mig, og jeg giver den til hvem, jeg vil.*

Jesus irettesatte ikke djævelen i sin påstand om at eje alle verdens lande, fordi denne verdens herredømme er i den ondes vold, men Jorden som et fysisk sted tilhører Herren.

## Påvirkning

Det djævelen gør er at han søger at påvirke de ting der påvirker os, sådan at mennesker kommer til at selv vælge at gøre det han ønsker de skal gøre. Dette gør han gennem medier som TV, Film, Internet, magasiner, osv.

Det vi bliver serveret gennem disse medier er en livsstil som trigger vores kødelige følelser og som hurtig drager os i retning af synden. Derfor advarer Bibelen os mod at ukritisk lade denne verden påvirke os.

*1. Johannes 2:15-17*

*Elsk ikke denne verden eller det, der findes i verden. Hvis du elsker verden, kan du ikke samtidig elske Gud. Alt, hvad der hører denne verden til: fysisk begær, misundelse og pral med materiel rigdom, er ikke fra Faderen, men fra verden. Denne verden og alt, hvad den tilbyder, er på vej mod sin undergang. Men de, der gør Guds vilje, vil leve til evig tid.*

Dette betyder ikke at vi aldrig må gå i biografen, se film eller læse magasiner, men det betyder at vi må være bevidst på hvorledes disse ting påvirker os. De ting du ser og hører bliver nemlig til såkorn i dit indre. Om disse ting får lov til at vokse op vil du opleve at de får mere og mere magt over dig.

Havde du snakket med nogle om homofili for 50 år siden havde du haft en meget anderledes samtale end om du taler med dagens mennesker om homofili.

Hvad har sked? Mennesker er blevet påvirket gennem medier og dette forårsager en holdningændring i samfundet. Når holdningen til et bestemt emne er blevet den generelle holding hos samfundet, så kan det være svært at svømme imod strømmen.

Gud advarer os på det aller stærkeste mod denne verdens indflydelse, fordi Han ved at den vil bygge op under vore kødelige lyster.

*Galaterbrevet 5:17-18*

*For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af Ånden, er I ikke under loven.*

Romerbrevet 8:12-13

Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.

Om vores kød, åndelig sæt for lov til at få næring, så vil dette have en meget negativ indvirkning på vores åndelige vægts.

Romerbrevet 8:7-8

For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag.

Jakobsbrev 4:4

Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, som kun tænker på at opnå verdslig tilfredsstillelse, kan ikke samtidig gøre Gud tilfreds.

Om vi tillader de kødelige lyster at få vokse i vore liv, så vil de vokse op og kvæle Guds ords effekt i vore liv, så vi ikke bærer frugt. Dette ser vi meget tydelig i Jesu lignelse om sædemanden og såkornet.

Markus 4:13-20

Og han sagde til dem: »Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på **vejen**, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på **klippegrund**, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem **tidslerne**; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i **den gode jord**, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.«

Jesus nævner her 3 ting som kommer til at kvæle Guds ords effekt i vore liv:

1. Denne verdens bekymringer
2. Rigdommens blændværk
3. Lyst til alt mulig andet

Det er meget interessant at sammenligne denne listen med hvad Johannes skriver om denne verden i 1. Johannes 2:16

1. Johannes 2:16

Alt, hvad der hører denne verden til: **fysisk begær, misundelse og pral med materiel rigdom**, er ikke fra Faderen, men fra verden.

Mange kristne rejser fra konference til konference i håb om en berøring fra Gud og åbenbaring der vil vende op ned på deres liv, men sandheden er at de ikke behøver nogle ny åbenbaring. De har allerede meget af Guds ord i sit indre, men de har også noget andet i sit indre - nemlig tidsler. Problemet er at så længe tidslerne er der vil det ikke hjælpe om de fik en ny åbenbaring, for tidslerne ville bare kvæle ordet. Om de derimod fik fjernet tidslerne, så ville de opdage at de allerede havde mere end hvad de behøver for at komme i gang i tjeneste for Gud.

