



MidtjyllandsFrikirke

Finlandsgade 53,
7430 Ikast

Telefon: 40 78 78 29
Internet: www.mjkk.dk
E-mail: info@mjfk.dk

ARBEJD

Penge er en uundværlig del af det samfund vi lever i, og med mindre man har arvet en million arv, så er det arbejde vejen til penge. Men for rigtig mange er arbejde kun et nødvendig onde for at tjene de penge man behøver for at leve det liv man ønsker. Men i Guds øjne er ikke arbejde et nødvendig onde men en velsignelse

Nogle ser på Paradis som et sted hvor alt kommer dalende ned i hænderne på en, og hvor man aldrig behøver at arbejde mere; men sådan var ikke det Paradis Gud skabte i 1. Mosebog.

Det første Adam og Eva fik besked om når Gud placerede dem i Edens have, var: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!" (1. Mos. 1:28).

De var med andre ord ikke ret længe i haven før Gud gav dem deres arbejdsbeskrivelse.

Gud har nemlig skabt mennesket til at arbejde og derfor ser vi også at det ikke er sundt for mennesker at gå for længe uden at have noget at lave.

En undersøgelse som er gjort her hjemme i Danmark viser at om man også tæller "lette" depressioner med, så udvikler 23% af alle mænd, og 18% af kvinde der er langtidsledige depression. Når Nordjyske.dk skrev om undersøgelsen begyndte de artikelen med: "Lediggang er som bekendt roden til alt ondt."

Når man ser på områder med megen arbejdsledighed kan man godt sige sig enig i at lediggang hverken er positivt for enkeltindivider eller for et samfund. For ofte er det steder hvor arbejdsledigheden er stor hvor også kriminaliteten er stor.

Gud har skabt os mennesker for at vi skal arbejde og bruge vores tid og kræfter på noget fornuftigt der bidrager til vores samfund.

Prædikerens bog 3:13

Men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud.

Arbejd er nemlig en velsignelse fra Gud og vi vil få det alder bedst om vi følger hans instrukser for han kender os bedre end nogle andre gør.

Hvorfor skal vi arbejde?

Nogle vil måske spørge hvorfor det er så vigtig for Gud at vi arbejder. Kunne han ikke bare have skabt ting sådan at vi ikke behøvede at arbejde?

Gud er almægtig og han kunne helt sikkert gjort det sådan at man ikke behøvede at arbejde. Men når Gud som også er alvidende vælger at indføre arbejde som en nødvendig del af vores tilværelse, så er det også en grund til det. Vi kan måske ikke altid forstå hvorfor, men vi gør vel i at vælge at stole på ham.

1. Gud har ikke behag i dovenskab og ønsker at vi skal arbejde

Når man læser igennem Ordsprogenes bog ser man tydelig at Gud ikke har særlig meget til overs for den dovne. Man ser også at en egenskab hos den der er vis er at han er flittig.

Ordsprogenes bog 18:9

Den, der er forsømmelig i sit arbejde, er broder til ham, der ødelægger alt.

Ordsprogenes bog 6:6-11

Gå til myren, dovenkrop, betragt dens færden, og bliv vis. Den har hverken anfører, overhoved eller hersker, men den skaffer sig føde om sommeren og samler forråd ved høsttid. Hvor længe vil du blive liggende, dovenkrop? Hvornår rejser du dig fra din søvn? »Lidt søvn, lidt hvile, lidt hænderne i skødet«, men så kommer armoden over dig som en landstryger, nøden som en røver.

Nogle er måske lidt skeptiske til at forkynde at Gud ønsker at velsigne mennesker også økonomisk, men jeg tror alle er enige om at smart at følge Guds ord - og når vi gør det vil det påvirke vores økonomi positivt.

Ordsprogenes bog 10:4

Doven hånd skaber armød, flittig hånd gør rig.

Gud har behag i at vi er flittige og bruger den tid og de resurser vi har fået fornuftig. Når han ser vi bruger hvad vi er blevet givet rigtig, så vil han også belønne os med mere.

2. Vi skal arbejde så vi har noget at give til andre

Dette kan måske i vores egoistiske samfund virke helt forkert for mange holdning i dag er at vi først må tænke på os selv, og om vi har noget til overs som vi ikke selv behøver så kan vi give til andre.

Men Bibelen siger meget tydelig at vi skal elske vores næste som os selv, og det betyder faktisk at man er villig til at dele ud af sin egen overflod.

Efeserbrevet 4:28

Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det.

Titus 3:14

Også vore folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uden frugt.

Gud er generøs og derfor ønsker han også at vi som hans børn skal være generøse. Ja, han ønsker selv at vi skal være generøse imod dem der ikke fortjener det.

Mattæus 5:43-47

I har hørt, at der er sagt: »Du skal elske din næste og hade din fjende.« Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også.

Når Bibelen taler om at give så er det som oftes i forbindelse med at hjælpe fattige. Derfor burde dette også have en prioritet hos os.

3. Vi skal arbejde fordi det bringer ære til Gud

Om du ikke ønsker at følge Guds instrukser kan du heller ikke forvente dig hans velsignelse og om du ikke har hans velsignelse vil det være svært at leve et liv til hans ære.

Paulus er meget klar på dette og derfor ser vi i hans breve at han lægger stor vægt på at de troende skal leve ordentlig, arbejde og på den måde være et godt vidnesbyrd.

2. Thessalonkierbrev 3:6-12

Vi påbyder jer, brødre, i vor Herre Jesu Kristi navn at holde jer fra enhver broder, der lever et uordentligt liv og ikke holder sig til den overlevering, de modtog af os. I ved jo selv, hvordan I bør efterligne os. Vi levede ikke uordentligt blandt jer, og vi fik ikke kosten gratis af nogen, men fik den ved at arbejde under slid og møje nat og dag for ikke at ligge nogen af jer til byrde, ikke fordi vi ikke havde ret til det, men for at give jer et forbillede, så I kan efterligne os. For allerede da vi var hos jer, bød vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. Vi har nemlig hørt, at der er nogle blandt jer, der lever uordentligt; de arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved. Dem byder og formaner vi ved Herren Jesus Kristus, at de skal arbejde støt og stille og selv skaffe sig til livets ophold.

Man ser tydelig at Paulus ikke har meget til overs for mennesker som ikke vil arbejde men som bare "lever på alle andre".

Selv til dem som på den tiden var slaver gør Paulus det klart at de skal arbejde "som for Herren og ikke for mennesker"

Kolossenserbrevet 3:22-24

Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men af et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre.

Selv om slaveri på den tiden ikke er det samme som i dag, så er Paulus holdning klar. Når du arbejder så arbejd som om Gud var din chef, selv når du laver almindelig arbejd.

Efeserbrevet 6:5-8

Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte, ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje. Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengældt af Herren, hvad han gør af godt, hvad enten han er slave eller fri.

Som kristne er det Gud der er vores forsørger og ikke vores arbejde, men det betyder ikke at vi ikke skal arbejde. Det betyder bare at nogle gange så vælger Gud at forsørge os ved at give os et almindelig arbejde.

Arbejde for Gud uanset hvor du arbejder

Mange ser på det at være prædikant eller missionær som et åndelig arbejde og det at for eksempel være elektriker som et almindelig arbejde.

Men Gud deler ikke ind dit liv i en åndelig del og en mindre åndelig del. Han ser hele dit liv og ønsker at det hele skal være indviet ham. Når du gør det vil du også opleve at hans velsignelse.

Ordsprogenes bog 16:3

Overgiv dine forehavender til Herren, så bliver dine planer til virkelighed.

Alt for mange har den holdning at de stoler på Gud når det kommer til det de kalder "åndelige ting", men når det kommer til arbejde, så er det deres egen styrke de stoler på. Men din egen styrke er en gave fra Gud og om du har evne til at vinde dig rigdom så er dette en gave fra Gud.

Ordsprogenes bog 23:4-5

Anstreng dig ikke for at vinde rigdom, det sætter din forstand ud af spillet; når du vender dit blik mod rigdommen, er den borte, for den laver sig vinger og flyver mod himlen som en ørn.

Når ting går galt så råber vi ofte på Gud, men når ting går godt glemmer man alt for hurtig at velsignelsen er en gave fra Gud.

5. Mosebog 8:7-11

Når Herren din Gud fører dig ind i et herligt land, et land med bække, med kilder og med strømme af vand, der vælder frem i dale og bjerge, et land med hvede og byg, med vin og figner og granatæbler, et land med olivenolie og honning, et land, hvor du ikke skal skaffe dig føden i fattigdom og ikke kommer til at mangle noget, et land, hvis sten er jern, og i hvis bjerge du kan bryde kobber, da skal du spise dig mæt og prise Herren din Gud for det herlige land, han har givet dig. Men tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren din Gud, så du undlader at holde hans befalinger og retsregler og love, som jeg giver dig i dag.

SAMTALE SPØRGSMÅL

Læs bibelverserne nedenunder og tal sammen om hvad de lærer dig, og hvordan du vil forholde dig til hvad der står der.

2. Mosebog 23:12

Seks dage skal du gøre dit arbejde, men på den syvende dag skal du holde fri,

Johannes 6:27

Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv,

1. Timotheus 5:8

Den, som ikke sørger for sine egne, og særlig for sin egen husstand, har fornægtet troen og er værre end en vantro.

Kolossenserbrevet 3:23

Hvad I end gør, gør det af hjertet –for Herren og ikke for mennesker.

Ordsprogenes bog 10:4-5

Doven hånd skaber armod, flittigt hånd gør rig. Den søn, der samler forråd om sommeren, er klog, den søn, der sover ved høsttid, bringer skam.

Ordsprogenes bog 10:22

Det er Herrens velsignelse, der gør rig, slid følger intet til.