

# Byg på grundvolden

Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved at vi holder op med ting som Jesus ikke ville ha gjort, og begynder at gøre ting Jesus ville ha gjort.

*Efeserbrevet 4:22-24*

*at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.*

*Efeserbrevet 4:15*

*men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, om er hovedet, Kristus.*

Du skal bygges op som enkeltmenneske og du skal bygges sammen med andre kristne sådan at vi i fællesskab kan blive et tempel som kan bære Guds herlighed. Paulus siger til Kolosserne at de skal være "...rodfæstede, opbyggede i ham og grundfæstede i troen (Kolosserne 2:7).

*Kolosserne 1:23*

*hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium,*

Gud ønsker at vi skal være grundfæstede i det vi tror på og ikke lade os drive af enhver lærdoms vind. Derfor er det vigtig at sørge for et godt fundament som gør at vi ikke så nemt bliver forført af forskellige læresætninger og filosofier.

*Efeserbrevet 4:14-16*

*Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind, ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje, men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed.*

1. Petersbrev 2:4-5

*Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud.*

Efeserbrevet 2:22

*I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden.*

## Grundvolden

Det aller vigtigste når man skal bygge en bygning, er at grundvolden bliver rigtig, for er grundmuren skæv, så bliver hele bygningen skæv. Derfor var Paulus meget nøje med at lægge en rigtig grundmur når han underviste mennesker.

1. Korintherbrev 2:1-5

*Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.*

1. Korintherbrev 3:9-10

*For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus.*

Når man har en god grundmur kommer man ikke så nemt forkert af sted når man skal bygge resten af bygningen, men om grundmuren er forkert så kommer man garanteret forkert af sted. Har man en solid grundmur kan stormen blæse, men huset står stødt. Derfor vil din kristne vandring heller ikke bliver stærkere end din åbenbaring af de grundlæggende ting.

Grundvolden sørger for at det bliver nemt at placere alle de andre elementer og den fungerer som en rettesnor som hjælper os til at se om noget passer til bygningen eller ej.

Om nogle kommer og fortæller dig noget som ikke passer med grundvolden, så ved du det er forkert og ikke fra Gud.

Det er ikke nok at kun kende til de grundlæggende ting, men vi må lade dem blive til åbenbaring for os. Da bliver de en solid grundmur vi kan bygge resten af vores liv på.

## Hvorledes bliver undervisning til åbenbaring?

For at det du hører skal blive til åbenbaring så er det vigtigt at du prøver det ud. Før du faktisk har prøvet ud de teorier du har er de kun teorier, men når du flere gange har testet dem ud, så bliver disse teorier til erfaring. Teorier kan diskuteres, men når man har erfaret noget står man meget stærkere. Derfor er det vigtigt at man handler på Guds ord, og ikke kun læser det.

*Mattæus 7:24-27*

*Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«*

I Markus 4:1-13 fortæller Jesus lignelsen om sædemanden. Her forklarer han at de som bar frugt var dem som hørte ordet, tog imod og så bar frugt. Det er vigtigt at tage imod Guds ord i tro, og ikke med en skeptisk holdning, men det er lige vigtig også at handle på det.

*Hebræerbrevet 4:2*

*For vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de; men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det.*

At vi ikke må være skeptiske når vi hører Guds ord, betyder ikke at vi ikke kan stille spørgsmål til det vi hører. Man kan godt stille spørgsmål om det er ting man ikke forstår, men om man stiller spørgsmål fordi man er kritisk og ikke tror på det man hører, så er ikke det så godt. Maria stillede spørgsmål til engelen som kom med bud om at hun skulle føde Jesus, og hun fik svar uden at engelen blev irriteret. Zakarias fik også besøg af en engel og han stillede spørgsmålstegn til det engelens

sagde, fordi han ikke kunne tro det, og han blev stum helt til hans kone fødte Johannes (Lukas 1)

## Hvad er så grundvolden som vi bygger på?

Grundvolden for den kristne tro er: Jesus Kristus, som Gud, kommet i kød, for at sone verdens synd. Mange anerkender Jesus som profet, lærer, en som opnåede Kristus bevidsthed og meget andet, men ikke som Gud. De har det OK med at Jesus var et unikt menneske, men godtager ikke at han var syndfri og på lig linje med Gud.

*Johannes 17:3*

*Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.*

*Johannes 6:44*

*Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.*

Når Peter i Mattæus 16 kommer med bekendelsen af Jesus som Messias, siger Jesus at denne åbenbaring ikke noget man kunne tænke sig frem til, men noget som måtte gives en af Gud.

Mange finde ikke Gud, fordi de først ønsker at forstå Gud. De tror det handler om religion, læresætninger eller filosof. De undersøger Jesu lære, men finder ikke svaret fordi de går glip af at det faktisk er Jesus selv som er svaret.

*Mattæus 16:13-17*

*Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.*

### Denne åbenbaring gives ved:

1. Et personlig møde med Jesus
2. En personlig erkendelse af ens behov for frelse (Jesus som Kristus)
3. En offentlig bekendelse af Jesus som Kristus

Disse tre elementer er de elementer som udgør grundvolden for den kristne tro. Alle ideer og filosofier som ikke passer sammen med denne grundvold er ikke fra Gud.

*1. Johannes 4:3*

*men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er Antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden.*

*2. Johannes 1:7*

*For der er gået mange bedragerere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.*

I dag er det mange som siger at de tror Jesus er Kristus, fordi de ikke forstår hvad de siger.

At sige at Jesus er Kristus er at sige at Han er den eneste vej til Gud. Det er ikke nok at kun udtale ordene: "Jeg tror Jesus er Kristus", om man ikke forstår hvad man siger. Man må forstå hvad det går ud på og tro at Jesus faktisk er den eneste vejen til Gud.

Ordet "Kristus" er græsk og betyder "Den Salvede" og ordet "Messias" er Hebraisk og betyder det samme. At være "Salvet" betyder at være udrustet, så når man siger at Jesus er Kristus, sige man at Han er den som har udrustet til at frelse os.

Bibelen lærer at det kun er en som er Kristus eller Messias og det er Jesus. Det vil sige at det kun er Jesus som er salvet, eller er udrustet til frelse os.

*Johannes 14:6*

*Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.*

*Apostlenes Gerninger 4:12*

*Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.«*

Når Paulus skulle lægge en grundvold i de kristne i Korinth så var det netop Jesu død og opstandelse, som den eneste vej til frelse han underviste.

*1. Korintherbrev 2:1-2*

*Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet.*

Hvis du læser i Apostlenes Gerninger så ser du deres budskab bestod af fire elementer

**1. Jesus som Messias**

ApG. 4:8-12 + 8:4-8,35-39 + 9:20-22 + 13:16-41 + 17:2-7

**2. Jesus som opstået fra de døde**

ApG. 5:29-32 + 9:34-43 + 13:16-41 + 17:2-4

**3. Omvendelse og tilgivelse for synd**

ApG. 2:14-39 + 5:29-32 + 13:16-41

**4. Den kommende dom**

ApG 9:34-43 + 13:16-41 + 17:22-34

Bekendelsen af Jesus som Messias, den levende Guds søn, som blev korsfestet for vores synd, og stod op igen efter tre dage er ikke kun grundvolden for dit personlige liv med Gud, men det er også grundvolden Guds kirke.

*Mattæus 16:16-19*

*Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.*

## Hvordan bygge på grundvolden

En bygning består jo af mere end kun en grundmur. Man må jo have både vægge og tag, men man må have vægge og tag der passer til grundmuren. Hebræerbrevet 6:1-2 giver os en liste over ting der hører med til begynder undervisningen for Kristne.

*Hebræerbrevet 6:1-2*

*Derfor vil vi nu lade begynder undervisningen om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne og ikke én gang til lægge grunden med omvendelse fra døde gerninger og tro på Gud, med lære om dåb og håndspålæggelse, om dødes opstandelse og evig dom.*

**De emner som tages op her er:**

1. Omvendelse fra døde gerninger
2. Tro på Gud
3. Læren om dåb
4. Håndspålæggelse
5. De dødes opstandelse
6. Evig dom

Når man har bygd på grundmuren med disse seks elementer vil en have en solid bygning som tåler tidens tand. Da bliver vi som den kloge mand der bygget huset på klippen, som er Kristus.