

# Gud bruger almindelig mennesker

Gennem hele historien så ser vi at Gud bruger almindelige mennesker til at udføre Hans vilje her på jorden. Faktisk så siger Bibelen at Gud ikke ønsker at gøre noget uden at åbenbare det for os mennesker.

*Amos 3:7*

*Nej, Gud Herren gør ikke noget, førend han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne.*

Gud ønsker at vi skal være delagtige i det Han gør og derfor giver Han os privilegiet af at være Hans medarbejdere.

Når vi i dag ser tilbage på de mennesker som Gud har brugt til at udrette store ting, så har vi en tendens til at se på dem som langt mere "hellige" end det de virkelig var. Jakob siger om Elias at han var "et menneske under samme kår som vi" (Jakob 5:17) og det samme gælder også andre som er blevet mægtig brugt af Gud.

## Gud vælger lidt anderledes end os

Når Gud udvælger mennesker bruger Han lidt andre kriterier end os. Det kommer tydelig frem når vi læser om dem som Gud i Bibelen udvalgte til at tjene Ham.

Han valgte David, som var fårehyrde, til at være konge over Hans folk, og Elisha som var bonde til profet. Han valgte Moses, som var morder til at lede Hans folk ind i det lovede land og Abraham som løj om hvem hans kone var kaldte Han sin ven.

Når man ser på dem Jesus valgte som sine disciple så kan man også begynde at undre sig. Ingen af dem havde nogle teologisk uddannelse eller var kendt for særlige evner når det kom til det at kommunikere. I hænderne på disse mennesker lagde Han verdens vigtigste budskab.

Paulus som var højt uddannet indenfor jødedommen sender Han til hedningerne og Peter som kun var en fisker sender Han til Jøder.

Rahab var en prostitueret, Noah drak sig fuld og Josef blev misshandlet og solgt af sin egen familie. Moses sagde selv at han havde problemer med at tale, Gideon var bange og David begik i et forsøg på at dække over en affære.

Man skal ikke se længe på dem Gud tidligere har udvalgt for at forstå at Gud ser lidt anderledes på mennesker end det vi gør.

*1. Korintherbrev 1:27-29*

*Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeægtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud.*

## Almindelige mennesker

Gud har brug for arbejdere, og de arbejdere Han vælger er almindelige mennesker som dig og mig.

*Lukas 10:2*

*»Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.*

I dag er der flere og flere kristne der tager all mulig teologiske uddannelser og lederkurser, men Gud har behov for arbejdere og ikke studenter.

Selfølgelig er det godt at uddanne sig, men teologisk uddannelse har aldrig været et kriterie for at blive brugt af Gud - Han ønsker kun arbejdere der er villig til at gå.

*1. Korintherbrev 2:1-5*

*«Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.*

Du behøver Guds kraft mere end du behøver en teologisk uddannelse, for det er ved Guds kraft mennesker bliver forvandlet.

## Hvad kendetegner dem Gud bruger?

Det er nogle ting der kendetegner dem Gud bruger, foruden at de almindelige mennesker.

### 1. De var villige til at forlade deres komfortsone

Når vi læser om når Jesus kalder sine disciple så tænker vi ikke altid over at de faktisk var mennesker med job og familie.

*Mattæus 4:18-22*

*Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han to brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Han sagde til dem: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« De lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus' søn, og hans bror Johannes, i båden sammen med deres far Zebedæus i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham.*

Når Gud kalder dig til noget så er det som regel altid et element af at træde ud af din komfortsone.

Jesus sagde til sine disciple at ingen kunne følge Ham om ikke de var villige til at fornægte sig selv og daglig tage op sit kors.

Lukas 9:23

Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.

Når Gud kalder mennesker ser vi ofte at Han beder dem om at forlade deres komfort

Det første Han bad Gideon om at gøre var at rive ned Baal alteret - noget som Gideon viste ville skabe problemer.

Når han havde samlet en stor hær og var klar til at gå i krig, ser vi at Gud beder ham sende hjem de fleste krigerene.

Dommerboge 7:2

Herren sagde til Gideon: »Du har for mange folk hos dig til, at jeg vil give midjanitterne i deres hånd; Israel vil bare selv tage æren og sige: Min egen hånd har skaffet mig sejr.

Når Gud kaldte Abraham måtte han forlade sit land og familie og gå imod et land han ikke kendte til.

Det kræver tro at pakke alt du ejer, tage med dig kone og tjenere, for at rejse til et land du ikke ved hvor ligger. Men Abraham måtte forlade sit eget om han ville have hvad Gud havde for ham.

Gud bruger mennesker som er villige til at stole mere på Ham end sin egen fornuft.

Ordsprogenes bog 3:5

Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt, og disciplene måtte forlade deres arbejde og familier.

## 2. De var villige til at give alt

Disciplene var også mennesker som var villige til at forlade sin egen komfort og sikkerhed, og derfor fik de privilegiet af at blive trænet af Jesus i ca. 3 år.

Men for at kunne være en discipel af Jesus så måtte man være villig til at give alt - inkludret end komfort.

Lukas 14:33

Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget.

Det er ikke fordi Gud ikke ønsker du skal eje noget, men Han er meget optaget af hvor vores hjerte er. Når Han ser at vores hjerte er på ret sted så har Han ingen problemer med at velsigne os.

Lukas 16:10-11

Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi?

Bibelen siger at Gud prøver menneskernes hjerte

Jeremias 17:10

Jeg, Herren, udforsker hjertet og ransager nyrene. Jeg giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger.

Når Gud så ser at vi er helt med Ham så kommer Han til at velsigne os rigeligt.

2. Krønikebog 16:9

For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham.

## 3. Gud vælger dem der er villige til at gå

Nogle er af den opfattelse at Gud kun kalder nogle få specielt udvalgte mennesker og det henter de ud fra Mattæus 22:14 hvor det står: "Thi mange er kaldet, men få er udvalgt."

Men at kun få er udvalgt betyder ikke at Gud gør forskel på mennesker, men at mange af dem som Gud kalder ikke er villige til at betale prisen.

Når nogle af dem Gud kalder til tjeneste siger "Herre, her er jeg, send mig", så siger Han "godt, så udvælger jeg dig."

Gud har meget Han ønsker at gøre her på jorden, men Han søger mennesker der er villige til at arbejde sammen med Ham.

Esaias 6:8-9

Da hørte jeg Herren sige: »Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os?« Jeg svarede: »Her er jeg, send mig!« Så sagde han: »Gå..."

Guds kald går ud til mennesker i dag også og når vi siger "Herre, her er jeg send mig...", så vil Han svare "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befaleet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." (Matt. 28:19-20).

Høsten er stor og arbejderne få, og når vi stiller os til Hans rådighed så vil Han bruge os.

Du kan være en som ikke kun er kaldet, men som er udvalgt af Gud og det gør du ved at være villig til at gå.