

# Hold jer til Kristus

Helt siden de første Apostles tid, har kristnes udfordring været at holde sig til den enkle tro og hengivenhed til Kristus. Vi mennesker elsker at fremstå som "smarte" og mange søger med iver efter skjult kundskab eller viden som ikke alle andre har.

Jeg tror mennesker af natur er religiøse og dette er nok lidt af grunden til at nyreligiøse bevægelser får så stor opmærksomhed. Mange tiltrækkes af ritualer og mystik; specielt når det kombineres med lærer som hævdes at have været skjult i århundred, men som nu er blevet åbenbart.

## 2. Korintherbrev 11:1-3

*Nu håber jeg, I vil bære over med lidt tåbelig snak fra min side - ja, det gør I jo allerede! Gud har lagt en længsel i mit hjerte efter at beskytte jer mod åndelig utroskab. For ligesom en ung jomfru holder sig fra andre mænd i hengivenhed over for den mand, hun er forlovet med, **sådan bør I være hengivne over for Kristus alene.** Men jeg er bange for, at det skal lykkes nogle af de falske forkyndere at dreje jeres tanker bort fra den **rene og enkle hengivenhed over for Kristus**, ligesom Slangen narrede Eva med sin snedige overtalelsesevne.*

Levende kristendom har altid skilt sig ud fra andre religioner fordi dens lære ikke bygger på skjult kundskab eller specielle ritualer. I modsætning til mange andre religioner har man ingen specielle templer, statuer eller billeder man beder til.

Levende kristendom bygges på en personlig relation til Jesus Kristus, og derfor er det mange der aldrig helt forstå hvad kristendom egentlig er. De læser Bibelen for at finde visdom, de følger med på religiøse øvelser for at få en eller anden åndelig oplevelse, men glemmer helt at det faktisk kun handler om en relation til en person.

Selv mange kristne, kan hurtigt blive fristes til at tænke at det å kun tro på Jesus ikke er nok. Man kan måske godtage at det starter med troen på Kristus, men fordi vi er religiøse af natur laver man hurtig tillæg.

Problemet når det kommer til religiøse ritualer er at de hurtigt får os til at føle os specielle, og når man føler man behersker dem giver det en følelse af at vi nu fortjener kontakt med Gud. Men vi bliver frelst af nåde, og vi forbliver frelst af nåde.

## Efeserbrevet 2:8-9

*For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.*

## Galaterbrevet 2:16

*Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har også vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt.*

Gud ønsker at have den fulde og hele ære når det kommer til vores frelse, og derfor har Han sørget for en vej til frelse hvor vor kundskab og anstrengelser er udelukket.

Gud mangler ikke visdom og kunne nemt have gjort frelse så avanceret at kun nogle få specielt begavede mennesker kunne opnå den. Men Guds ønske var at frelse skulle være tilgængelig for alle - og ikke kun de specielt begavede.

## 1. Korintherbrev 1:22

*Jøderne vil se **beviser**, og grækerne søger **filosofisk visdom**, men vores budskab er om **den korsfæstede Kristus**. For jøderne er det en forargelse og for grækerne den rene galskab, men for dem, som er kaldet af Gud, både jøder og grækere, repræsenterer Kristus Guds kraft og Guds visdom. Selv Guds »tåbelighed« er visere end menneskelig visdom, og Guds »svaghed« er stærkere end menneskelig styrke. Tænk bare på, venner, hvor få af jer, der var vise i verdens øjne, dengang I kom til tro, hvor få af jer, der havde indflydelse i samfundet, og hvor få af jer, der kom fra fornemme familier. **Nej, Gud valgte at gøre noget, som i verdens øjne ser tåbeligt ud, for at lukke munden på de kloge.** Han udvalgte de magtesløse for at gøre magthaverne til skamme. Gud valgte det, som var ubetydeligt og ringeagtet i verden, det som intet var, for at gøre det, som var noget, til intet. **Altså har mennesker ikke noget at prale af over for Gud.***

## Galaterbrevet 1:6

*Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium,*

*Det er Gud, der har gjort det sådan, at I nu er noget i Kristus. Og det er Kristus, som har ført os ind i Guds visdom. Det er på grund af ham, at vi nu er accepteret af Gud, at vi er erklæret skyldfri og står rensede ind for Gud.*

## Den første kærlighed

Når Johannes skriver ned Jesu budskab til menigheden i Efesos, så ser vi at de får ros for at holde ud gennem trængsler og for at holde sig til skriften. Men på trods af disse ting så var det noget de havde mistet og det var den første kærligheden.

*Johannes Åbenbaring 2:1-5*

*Skriv til menigheden i Efesos: Dette budskab kommer fra ham, der holder de syv stjerner i sin højre hånd, og som vandrer blandt de syv guldløsestager. Jeg ved, hvordan du har slidt og slæbt og holdt ud gennem forfølgelserne. Jeg ved også, at du ikke tolererer onde mennesker i din midte. Jeg ser, at du har vurderet dem, der kalder sig selv apostle uden at være det, og du har fundet ud af, at de lyver. Jeg ved, at du har været udholdende og har lidt for mit navns skyld, og at du ikke er kørt træt. **Men jeg har det imod dig, at du har mistet din første kærlighed.** Tænk derfor over, hvorfra du er faldet. Kom tilbage og gør, som du gjorde i begyndelsen. Ellers kommer jeg og flytter din løsestage fra dens plads. Det vil jeg gøre, hvis du ikke lægger kursen om.*

Det er mulig at hold fast under forfølgelse og lægge vægt på skriftens ord, og stadig komme bort fra den første kærlighed og hengivenhed til Kristus.

*Johannes 5:39-40*

*I gransker Skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig. Og dog vil I ikke komme til mig og få liv.*

Mange kristne står i fare for at elske Bibelen mere end de elsker Gud. De graver sig fuldstændig ned i sit studie af Bibelen og glemmer at bruge tid med personen som skrev bogen.

Om jeg gav min kone en bog som detaljeret beskrev mig, mine vaner, hvad jeg godt kunne lide osv. så kunne en sådan bog helt sikkert vært til stor hjælp i begyndelsen af vores ægteskab. Men om hun, efter som tiden gik, blev mere interesser i at "læse" om mig, end at faktisk være sammen med mig, så havde vi ikke fået en god relation.

Men det samme gør mange kristne med Gud. De kan godt lige at læse om ham, og kan bruge år på at studere teologi, men uden rigtig at kende Gud. Man kan sige de har større kærlighed til kundskaben om Jesus end Jesus som person.

*Johannes 17:3*

*Og dette er det evige liv, at de **kender dig**, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.*

I en intellektuel verden kan det være svært at forstå at frelse ikke begynder med at tilegner dig en bestemt form for viden, men at du møder en person som du begynder at følge og lærer at kende.

## Åndelig vs. Verdslig utroskab

Når skriver til Korintherne og advarer dem mod at komme bort fra den enkle og rene hengivenhed til Kristus, siger han at de står i fare for at være "åndelig utro". Og når vi som kristne får en større kærlighed til hvorledes vi plejer at gøre ting, end det det at kun være sammen med Jesus, så står vi i fare for at være åndelig utro.

### Den åbenbare utroskab

Når det kommer til vores kristne liv, så findes der en "åbenbar" utroskab som Jakob advarer mod i Jakobsbrev 4:4

*Jakobsbrev 4:4*

*I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.*

Mange kristne står i fare for at have en større kærlighed til Bibelen end til Jesus Kristus.

At man begynder at elske ting i denne verden er en reel fare, for denne verden har en meget opslugende effekt på os mennesker. Specielt i den tid vi nu lever i, er det mange ting der hele tiden søger at fange vores opmærksomhed og mange ting der gør krav på vor tid. Kærlighed til denne verden er en reel fare, men den er meget åbenlys. Men det findes en anden form for åndelig utroskab som for kristne er meget nemmere at skule, og det er når man får en større kærlighed til det religiøse end til relationen med Jesus. Når djævelen ser at han ikke kan stoppe dig ved at få dig til at falde for denne verdens fristelser, vil han søge at få dig til at fokusere mere på det "religiøse" end på relationen med Jesu. Og her er det vigtig at forstå at begge dele vil skabe et skille mellem dig og Gud.

Bibelen siger at Gud er en nidkær Gud og Han ønsker ikke at det skal være noget der drager vores fokus bort fra Ham. Hverken denne verdens nydelser eller religiøse ritualer må få os til at miste fokus på Ham som person.

## Visdommen findes i Kristus

Grunden til at Gud ikke ønsker at lade sig finde ved menneskers visdom eller ved religiøse øvelser er først og fremmest fordi han selv ønsker at have den fulde og hele ære når det kommer til vores frelse.

Han ved også at vi mennesker har nemt for at hænge os op i ritualer eller blive for fascineret af mystisk visdom. Men dette betyder ikke at Gud ikke har visdom, for Gud er selve kilden til visdom.

Gud har skjult visdommen i Kristus, så at den eneste måden vi kan få del i Hans visdom på, er ved at bevare vores rene og enkle relation til Ham.

*Kolosserne 2:2-3*

*Jeg beder om, at I må blive knyttet sammen i kærlighed, have en stærk tro og en åndelig rigdom af indsigt og styrke. Derved vil I bedre kunne fatte det mysterium fra Gud, som Kristus nu har åbenbaret. **Det er jo hos ham, at alle visdommens og kundskabens kostelige skatte ligger gemt.***

Guds visdom er at Han har indebefattet alt i personen Jesus Kristus, så at vores liv med Ham ikke er noget vi kan læse os til, men det er noget vi, ud fra en relation med Ham, får del i.

*1. Korintherbrev 2:6-7*

*Visdomsord bruger vi i en forsamling af modne kristne, men det er ikke en visdom, der kommer fra denne verden, eller den visdom, som anvendes af verdens magthavere, som for øvrigt snart mister deres magt. Nej, vi taler med Guds visdom om den frelsesplan, som hidtil har været som et mysterium, og som han udtænkte, før verden blev skabt, med den hensigt at give et vidunderligt liv til alle, som hører ham til.*

Men denne visdom er anderledes end verdens visdom, for det er ikke en visdom som gør os stolte over hvad vi har formået at udtænke.

*Jakobsbrev 3:17*

*Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselkende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig.*

## Gruppesamtaler:

1. Hvad kan man som menighed gøre for bevare den rene og enkle hengivenhed til Kristus?
2. Hvordan kan man se at man har mistet den rene og enkle hengivenhed til Kristus?
3. Har du andre tanker angående undervisningen?