

# Effekten af tilbedelse

Tilbedelse er først og fremmest fokuseret på Gud, hvem Han er og hvad Han kan gøre. Derfor betyder det ikke så meget hvad vi får ud af tilbedelsen, for det vigtigste er at Gud får noget ud af tilbedelsen.

Men når vi tilbeder så sker der mere end at vi kun står og synger eller siger nogle gode ord til Gud. Det er rent faktisk ting der forandres når vi tilbeder Gud. Engle bliver aktiviseret og dæmoner må vige når vi gennem vores tilbedelse er med til at drage himmelen ned på jorden.

Når vi midt i vore omstændigheder vælger at holde blikket fæstet på Jesus og tilbede Ham, så er det mange ting der sker.

## ◆ VI FORANDRES, TIL AT LIGNE MERE OG MERE PÅ JESUS

2. Korintherbrev 318

*Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed - med de begrænsninger, der hører det jordiske liv til - og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham, efterhånden som vi modtager fra hans Ånd, og det går fra herlighed til endnu større herlighed.*

Jakob 1:25

*Men hvis I fordyber jer i frihedens fuldkomne lov, og bliver ved med at holde den for øje, bliver I ikke som dem, der hører og glemmer, men som dem, der hører og handler. Det er jo dem, der handler på Guds ord, der oplever Guds velsignelse.*

## ◆ ATMOSFÆREN I DEN ÅNDELIGE VERDEN FORANDRES

1. Samuel 16:23

*Når Saul blev plaget af den onde ånd, tog David sin lyre og spillede for ham. Så forlod den onde ånd Saul, og han følte sig meget bedre tilpas.*

2. Krønikebog 20:21-22

*Efter at have rådført sig med folkets ledere besluttede Joshafat at lade sangerne gå foran soldaterne. De skulle lovprise Herren for hans hellighed og herlighed med ordene: Lovet være Herren! Hans trofasthed varer til evig tid! Under deres sang og lovprisning skabte Herren oprør blandt fjendernes hære, så de begyndte at hugge hinanden ned.*

## ◆ FRYGT FÅR INGEN FODFÆSTE I VORE LIV

Filipperne 4:6-7

*Vær ikke bekymrede for noget, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus.*

## Vi forvandles når vi tilbeder Gud

Det er et ordsprog som siger at man bliver som dem man omgås og det er meget sant. Dem du omgås med har ofte en større påvirkning på os end det vi mange gange er villig til at indrømme.

Når Peter og Johannes blev forhørt af det jødiske råd så kunne de godt forstå at Peter og Johannes havde været sammen med Jesus - for det havde sat sit præg på dem.

Apostlenes Gerninger 4:13

*Rådsmedlemmerne undrede sig over, at Peter og Johannes talte med så stor frimodighed, for de var godt klar over, at de var jævne folk uden nogen særlig uddannelse. Men så forstod de, at det var fordi, de havde været sammen med Jesus.*

I dag så har mange kristne ikke noget problemer med at forvandles, så de bliver mere lig verden, men Bibelen siger at det lige det modsatte vi skal gøre.

Du bliver som dem du omgås. Derfor bliver det at bruge tid med Gud vigtig om man ønsker at leve uplettet af denne verden.

*Jakobsbrev 1:27**En ren og ægte gudsyndelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden.*

Hvorledes kan jeg holde mig uplettet af verden? Jo, ved at bruge tid sammen med Jesus, så jeg bliver mere lig Ham end verden.

*Romerbrevet 12:1-2**Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer indtrængende om at give jer selv til ham som en levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds Ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne.*

Paulus siger at i stede for at styres af verdens tankegang, så skal vi heller lade Ånden forvandle vores sind så vi begynder at tænke Guds tanker. Hvorledes kan vi gøre det? Jo, ved at bruge tid på at være sammen med Gud og give rom for at Helligånden kan forvandle os.

## Tilbedelse forvandler den åndelige atmosfære

Så længe vi lever her på jorden så befinder vi os i en kampzone mellem det gode og det onde. Men selv når man er i krig så er det vigtigt at kunne få puste ud, så man ikke bliver helt udmattet.

Men når vi i kampens hede tager tid til at puste ud, så betyder ikke det at djævelen pludselig får frit spillerum. Når vi i kampens hede tager tid til at tilbede Gud, så kæmper nemlig Han for os.

Når Kong Joshafat stod ovenfor en hær som Israel ikke havde nogen mulighed for at vinde over, så ser vi at løsningen var at tilbede Gud. Når Joshafat søgte Gud om hjælp fik han besked om at Herren ville kæmpe for dem (2. Krønikebog 20:15).

Det Gud ville de skulle gøre var at tilbede Ham, så skulle de se hvordan Han skulle vinde kampen for dem.

*2. Krønikebog 20:21-22**Efter at have rådført sig med folkets ledere besluttede Joshafat at lade sangerne gå foran soldaterne. De skulle lovprise Herren for hans hellighed og herlighed med ordene: Lovet være Herren! Hans trofasthed varer til evig tid! Under deres sang og lovprisning skabte Herren oprør blandt fjendernes hære, så de begyndte at hugge hinanden ned.*

Menneskelig set så er det idiotisk at sende lovsangerene foran soldaterne, men Guds vej er ikke altid de samme som vores.

Når Israel skulle indtage Jeriko så skulle de gå rundt Jeriko med pagtens ark i syv dag. Pagtens ark symboliserer Guds nærvær og når Israels folk med Guds nærvær med sig blæste i tropeterne den syvende dagen så faldt murene sammen (Josva kapitel 6).

Når Paulus og Silas blev sat i det inderste fangehul så ser vi at de lod ikke omstændighederne afgøre om de skulle tilbede Gud eller ej. Og når de lovpriste Gud så skete der noget i den åndelige verden som fik hele fængselet til at ryste.

*Apostlenes Gerninger 16:25-26**Ved midnatstid var Paulus og Silas i færd med at synge lovsange til Gud, mens alle de andre fanger lyttede. Pludselig blev fængslet gennemrystet af et kraftigt jordskælv, så det rystede i sin grundvold. I samme øjeblik sprang fængselsdørene op, og alle lånerne faldt af fangerne.*

Tilbedelse trækker Himmelen ned på jorden, og når Himmelen invaderer jorden så må mørkets rige vige. Djævelen hader når vi tilbeder Gud, for han ønsker selv tilbedelse. Når vi tilbeder Gud så bliver han jaloux og orker ikke at være tilstede. Derfor ser vi at den onde ånd der plagede Saul måtte vige når David spillede på sin lyre.

*1. Samuel 16:23**Når Saul blev plaget af den onde ånd, tog David sin lyre og spillede for ham. Så forlod den onde ånd Saul, og han følte sig meget bedre tilpas.*

Når vi i kampens hede vælger at lægge bort alle vore bekymringer og fokusere på at tilbede Gud så vil Han kæmpe for os.

Frygt er at have tillid til at djævelens planer vil lykkes. Men når vi, midt i vore udfordringer, vælger at tilbede Gud, så viser vi Gud tillid.

## Tilbedelse driver frygten bort

At frygte er at have tillid til at djævelen planer vil lykkes, men når vi midt i vore udfordringer vælger at tilbede Gud, så viser vi tillid til at Gud har styr på det hele.

FRYGT gør for djævelen det samme som TRO gør for Gud. Tro forløser Guds kraft og frygt forløser djævelens planer. Djævelen ved godt selv at han allerede er besejret, men han ved også at om han kan få dig til at frygte, så vil det give ham den åbning han behøver.

*Job's bog 3:25*

*Det, jeg frygter for, rammer mig, og det, jeg gruer for, kommer over mig.*

Djævelen vil søge at plante såkorn af frygt i dit liv, for når du giver efter for frygten så er det egentlig en mistillidserklæring til Gud.

Men det kan være svært at ikke frygte når man daglig bliver foret af medierne med dårlige nyheder som alt som går galt. Derfor tror jeg ikke vi kan besejre frygten i egen kraft. Men når vi bruger tid i Guds nærvær så får vi opleve Guds kærlighed og den kærlighed er stærkere end frygten.

*1. Johannesbrev 4:18*

*Guds kærlighed giver ikke plads til frygt. Tværtimod, Guds fuldkomne kærlighed jager frygten på flugt. Frygt har nemlig med straf at gøre, og de, der lever i frygt, har ikke fuldt ud forstået Guds kærlighed.*

Når man får vished om at Gud elsker os og at Han er på vor side så mister frygt al magt i vore liv. Da kan man stå ovenfor umulige situationer og være tryk. Ikke fordi man ignorerer den fysiske virkelighed, men fordi man har blikket fæstet på en anden virkelighed.

*2. Kongebog 6:15-17*

*Tidligt næste morgen opdagede profetens tjener, at en stor hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Åh nej, herre, udbrød tjeneren, hvad skal vi dog gøre? Der er ingen grund til panik, beroligede Elisa ham, for der er flere, der kæmper på vores side end på deres. Da bad Elisa følgende bøn: Herre, luk hans øjne op, så han kan se. Herren åbnede tjenerens øjne, og han kunne nu se, at bjerget var fyldt med ildheste og ildvogne rundt om, hvor de stod.*

Elisa var ikke bekymret selv om han stod ovenfor en umulig situation. Frygt kunne nemt have rammet ham, på samme måde som frygt rammen tjeneren, men Elisa kendte sin Gud og vidste at Gud var på hans side. Han holde blikket fæstne på den åndelige virkelighed og ikke på den fysiske virkelighed. Derfor havde han ingen grund til panik.

Når vi tilbeder Gud så flytter vi vores blik fra vores omstændigheder og over på Gud. I stedet for at fokusere på hvor store vore problemer er, så fokuserer vi på hvor stor vor Gud er.

Tilbedelse er at rette ens opmærksomhed imod Gud. Når vi giver Gud vores hengivenhed, udtrykker vores beundring, kærlighed og tak, og lever med ærefrygt for Ham. Da lever vi et tilbedende liv.