



MidtjyllandsFrikirke

Den sunde lære

Når Paulus skrev til Timotheus så var det for at vejlede ham i den opgave han var sat til at gøre. Paulus havde forkyndt evangeliet, mennesker var blevet frelst og nu var Timotheus udsendt for at sørge for at den rigtige gundvold blev lagt så de nye troende kunne få et sundt og godt trosliv.

Paulus forklarer at dette er nødvendig fordi der vil komme en tid da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men heller søge undervisning der kildrer deres ører.

2. Timotheus 4:3-5

For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!

På samme måde som en sund kost bidrager til god fysisk helse, så vil en sund åndelig kost bidrage til åndelig sundhed. Men af en eller anden grund så er vi mennesker bygget sådan at det ofte er det usunde vi bedst kan lide.

Men ved at lære børn gode madvaner allerede i fra starten af, så kan man hjælpe dem langt på vej når det kommer til sund kost. Det samme gælder også med nye troende og derfor var det en vigtig opgave Timotheus var udsendt for at gøre.

Når Paulus i **1. Timotheus kapitel 1:5** forklarer Timotheus hvad hans opdrag er siger han at: *"Din opgave må være at vække og fremme den kærlighed, der udspringer af et rent hjerte, en god samvittighed og en oprigtig tro". (BIBELN PÅ HVERDAGSDANSK)*

Derefter bruger han nogle vers på at give eksempel på ting der har ført mennesker på vildspor så afslutter han afsnittet med at konkludere:

1. Timotheus 1:10

...Loven er altså kort og godt bestemt for alle, der går imod det, der strider mod den sunde lære.

Lovløsheden skal blive stor

Når Paulus beskriver den sidste tid så siger han aldrig at det som skal kendetegne den er at folk kommer til at fanatisk holde sig til bud og regler. At mennesker mere og mere skal søge efter moralske standarder og ting som forbedre samfundet.

Tvært imod siger Paulus at det som skal kendetegne den sidste tid er lovløshed og da tror jeg ikke han kun tænker på kriminalitet.

Det findes også en form for lovløshed som forkyndes i mange kirker i dag under titlen "nåde". Men Guds nåde har ikke noget med hvad Gud tillader eller ikke tillader; eller hvor meget af min synd han ser mellem fingrene med.

Når Paulus beskriver nåde siger han at den opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster.

Titus 2:11-12

For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden...

Guds nåde er at jeg nu har mulighed til at frelses ved tro, og ikke at jeg nu forsat kan leve som hedningerne og stadig blive frelst.

Paulus var en stor forkæmper for nåden, men stadig er ingen i det nye testamentet som taler så meget om at leve moralsk rigtig som ham. Når du læser hans pastorale breve (1. - 2. Timotheus og Titus brev) så ser du at Paulus havde høje krav når det kom til moral.

Det fortæller mig at det at have fokus på at leve rigtig ikke er modstridende med at forkynde Guds nåde. Guds hensigt med at give os retningslinjer når det kommer til liv og opførsel er ikke at trykke os ned, men som skaberen ved han hvad der bedst for os.

Mange tænker på frihed som det at kunne gøre hvad en ønsker, når en ønsker uden at behøve at tage hensyn til andre, men en sådan frihed fører til fangenskab.

Nåde er ikke at jeg nu har muligheden til at leve et kødelig kristenliv og stadig opleve Guds fulde velsignelse. Nåde er at jeg nu har mulighed til at blive frelst ved tro

Sand åndelighed

Når Paulus i sine pastorale breve beskriver hvad som hører ind under den sunde lærer så forstå vi hurtigt at Paulus ikke var særlig positiv til løssluppenhed og hans modstætning er guds frygt. Med andre ord er guds frygt sand åndelighed.

Ordsprogenes bog beskriver guds frygt som det at hade det onde, men for at få en beskrivelse af hvorledes et gudfrygtig mennesker lever kan du læse Galaterbrevet 5:22.

Galaterbrevet 5:22-23

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

Mange tænker at en må tale i tunger, helbrede syge, kaste ud dæmoner og elske gade evangelisation for at være en radikal kristen, men åndens frugt taler faktisk ikke om nogle af disse ting.

At være radikal handler ikke om hvad Gud kan gøre gennem dig, men om hvor meget du tillader Gud at gøre i dig. Radikalitet bør først og fremmest være rettet indad og ikke først og fremmest imod andre mennesker. Selv et æsel kan tale inspireret af Gud, men det gør ikke æselet til et åndelig æsel.

Mange tænker på åndelighed som at være lidt uforudsigbar, og nemt blive ledet af hvad man føler. Men Paulus siger at selvbeherskelse en del af det at være åndelig. En som er hurtig til at udbasunere stærke meninger bliver hurtig anset for at være mere radikal end en som er mild og venlig.

Trofasthed

Man kunne godt taget en gennemgang af alle de forskellige Åndens frugter, men det skal vi ikke gøre her. Men en af de frugter jeg ønsker at nævne er trofasthed, for om det er en dyd du behøver for at opnå sundhed når det kommer til dit åndelige liv, så er det trofasthed.

Trofasthed i sig selv behøver ikke at have en positiv indvirkning på dit liv, men det er hvad du knytter trofastheden til som afgør om den vil bringe velsignelse eller forbandelse.

Det er mange der trofast spiser usundt uge efter uge, men deres trofasthed har ingen velsignelse med sig. Hvorfor ikke? Fordi den er knyttet til noget som ikke er godt. Men en vis man, er en der er trofast i ting som bringer velsignelse.

Hvorledes havnet jeg her?

Oftentimes kan man se på sit eget liv og tænke: "Hvorledes havnet jeg her?" også leder man efter *den ene ting* som har ført os til der vi er i dag. Sandheden er at det er alle de små daglige ting som tilsammen som har ført dig hvor du er i dag.

De ting du gør igen og igen er de områder hvor du er trofast og disse ting er det som former dit liv. Trofasthed har med evnen til at kunne blive ved med at gøre noget selv efter at inspirationen til at gøre det er forsvundet. Fordi alle mennesker har et kød som naturlig ikke ønsker at følge Guds vilje, så er trofastheden et utrolig vigtigt element når det kommer til åndelig vægts.

Når du læser om alle troshelten i Bibelen, på så ser du at de var mennesker som trofast hold sig til Gud og derfor kunde Gud velsigne dem.

Josef havde all grund til at forlade Gud, men han holde sig nær til Gud igennem alt det der skede og derfor kun Gud på en dag ophøje Ham til at blive den næst højeste i Egypten.

Ordsprogenes bog 3:3-4

Lad ikke troskab og sandhed slippe dig af hænde, bind dem om din hals, skriv dem på dit hjertes tavle; så vinder du yndest og klogskab i Guds og menneskers øjne.

Det at Josef på en dag gik fra at være i fængsel til at blive Egyptens leder, var et resultat af mange års forberedelse. Mange ønsker succes, men de ønsker ikke at forberede sig og de ønsker ikke at være trofaste når det kommer til de ting der bringer success.

Disciplin og trofasthed når det kommer til ting som bøn og bibellæsning kan være svært, men om man er trofast vil de bringe stor velsignelse. At tage sit kors op og følge Jesus kan vært nemt nok når du er inspireret, men at gøre det daglig er meget sværere; og nå alt kommer til alt så var det det som var kravet (Lukas 9:23).

At være radikal handler ikke om hvad Gud kan gøre gennem dig, men om hvor meget du tillader Gud at gøre i dig.

Problemet med trofasthed er at trofasthed ikke er trofasthed om der ikke er en længere tidsperiode involveret. Og god tid er ikke almindelig for mennesker i dagens samfund.

Men trofasthed er ikke det almindelig i den kultur vi lever i og det er fordi man bliver lært op til at ting skal gå hurtig, være nemt og koste minst mulig.

Man bliver lært op til at om man ikke føler for det så skal man lade være og når man drager en sådan holdning ind i kirken så siger man at om man tager sig sammen for at gøre noget så er man "lovisk".

Samfundet lærer os op til at om man ikke er tilfreds så prøver man bare noget nyt, og sådan fortsætter mange hele livet igennem. Dette gælder også når det kommer til menneskers relationer. Mange er kun gift så længe de føler de får noget ud af det, og derfor er også skilsmisse procenten så høj som den er.

De første kristne var trofaste

En af de ting der flere gange bliver nævnt når der tales om livet i den første menighed er trofasthed. De var ikke styrt af følelser, men fulgte trofast den nye vej de var starter på.

De ting der står de trofast gjorde er:

- Bønnerne
 - Apostlenes lære
 - Fællesskabet
 - Brødsbrydelse
- (Apostlenes Gerninger 1:14, 2:42, 2:46, 5:12)

Trofasthed giver åndelig vækst

Gud er meget interesseret i de områder af dit liv hvor du er trofast, for Han ved at det er disse områder som i virkeligheden er dig. Han ønsker at du skal forvandles til at blive mere lig Jesus, og det bliver du ved de daglige ting du gør.

Egentlig så ved man godt at trofasthed er vigtig, men fordi mange er så rastløse så har man ofte problem på dette området.

Det er mange som begynder på helsestudio, men det er ikke lige mange der bliver ved med at træne. Men om du ønsker at se nogle resultat når det kommer til træning, så kan du ikke give op efter en uge. Det tager faktisk tid og kræver både udholdenhed, trofasthed og selvbeherskelse.

Man begynder ikke at klage på læreren om et barn som lige er begyndt på skolen ikke kan både læse og skrive flydende efter kun en uge. Man ved at det er ting der tager tid og om man trofast bliver ved at sende sit barn til skolen, så vil det med tiden lære både at læse og skrive flydende.

Det samme gælder også når det kommer til dit åndelige liv. Det er ting som faktisk tager tid og om du ikke disciplinerer dig og tålmodig, dag efter dag, tilbringer tid med Gud så vil du ikke høste den fulde velsignelse.

Om du tager til dig af Guds ord kun en gang i ugen, så kommer du til at vokse meget langsomt. Det er flot at læse igennem Bibelen på en uge, men om det betyder at den resten af året ligger på hylden og samler støv så vil det ikke hjælpe dig som meget. Da vil det være bedre om du læste fem vers daglig over flere år.

Det er din trofasthed i den daglige vandringen med Gud som i det lange løb kommer til at afgøre hvor meget du vokser. Og det er det du gør til daglig som i sidste ende bliver den du er.

Det er fint om du læser bibelen igennem på en uge, men om det betyder at du resten af året lader den ligge på hylden og samle støv så havde det vært bedre om du læste fem vers, men gjorde det daglig

Gruppesamtale:

1. Hvilke tanker sidder du med efter undervisningen?
2. Læs de følgende vers om trofasthed og sig hvad der taler til dig
Ordsprogenes bog 3:3-4 - 11:13 - 20:6
3. Har du andre tanker om hvordan trofasthed kan bringe velsignelse?